



Vrijzinnige Gemeente Zierikzee

Buitengewone Wijkgemeente

# GASTVRIJ



## GEMEENTEGIDS

Juni, juli, augustus 2024 nummer 3



# GASTVRIJ

## **VOORGANGER**

Franck Ploum T. 06-48713792  
van Baerlestraat 42, 3314 BJ Dordrecht  
E. mail@franckploum.nl

## **VOORZITTER / OUDERLING**

Dirk Groenendijk T. 06-53790546  
Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee  
E. d.groenendijk@zeelandnet.nl

## **SCRIBA / OUDERLING**

Ben Hoexum T. 416817  
Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee  
E. hoexum@zeelandnet.nl

## **OUDERLING / KERKRENTMEESTER**

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067  
Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee  
E. crkramp@zeelandnet.nl

## **DIAKEN**

Jan-Jaap Maarsen T. 411321  
Poststraat 52 • 4301 AD Zierikzee  
E. maarsen@zeelandnet.nl

Marcel Schiettekatte T. 06-36123344  
Vrije 28 • 4301 JZ Zierikzee  
E. mgschiet@zeelandnet.nl

Wilma van Ouwkerk T. 411400  
Vissersdijk 24 • 4301 ND Zierikzee  
E. will-sie@hotmail.com

## **KERKRENTMEESTER**

Kees Jobse T. 720674  
Frederik Hendriklaan 13 • 4301 NZ Zierikzee  
E. kjob@zeelandnet.nl

Vacature

[www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl](http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl)



## Voorwoord

Beste gemeenteleden,

Voor u ligt weer een nieuwe uitgave van GastVrij, het informatieblad van onze Vrijzinnige Gemeente.

In de zomermaanden staan de kerkelijke activiteiten op een “lager pitje”. Dit uiteraard in verband met de zomerse vakantieperiode. Maar op 23 juni hebben we eerst nog een feestelijke dienst door de medewerking van het Ekklesiakoor uit Breda.

Zoals gebruikelijk zal er in juli en augustus om de week dienst zijn, steeds om half tien. In het rooster staan ze aangekondigd.

De kerkenraad hoopt uiteraard dat de diensten ook in de zomer zoveel mogelijk bezocht zullen worden.

In dit nummer van GastVrij leest u weer alle info over onze Vrijzinnige Gemeente. Vooruitblikken op de vieringen, verantwoording collectes, mededelingen van de kerkenraad, een gedicht, en het interview van Ina, waarbij we weer nader met iemand van onze gemeente kennis maken.

We begroeten langs deze weg ook de nieuwe inwoners van Zierikzee en omstreken. Bezoekt u eens een van onze kerkdiensten om de sfeer van de Vrijzinnige Gemeente in Zierikzee te proeven. We heten u van harte welkom in de Gasthuiskerk

En kijk ook eens op onze website:

[www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl](http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl)

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

*Dirk Groenendijk, voorzitter*



**COLORS  
@HOME**

**DEURLOO**  
INTERIEURHUYS

Havenplein 3 | 4301 JD Zierikzee  
Telefoon (0111) 41 59 51  
E-mail [deurloo@colorsathome.nl](mailto:deurloo@colorsathome.nl)



bouwbedrijf  
**QUANT**  
SINDS 1919

0111- 413400

[www.bouwbedrijfquant.nl](http://www.bouwbedrijfquant.nl)

**Kwaliteit is geen kwestie van toeval**

## Diensten/vieringen

<b>DATUM</b>	<b>TIJD</b>	<b>VOORGANGER</b>
Zondag 26 mei**	09.30 uur	dhr. Franck Ploum
Zondag 2 juni	11.00 uur	Geen dienst
Zondag 9 juni**	09.30 uur	dhr. Franck Ploum, viering met Brood en Wijn
Zondag 16 juni*	11.00 uur	mw. Irene Verberk, Giessenburg
Zondag 23 juni*	11.15 uur	dhr. Franck Ploum, m.m.v. Ekklesiakoor Breda
Zondag 30 juni	09.30 uur	Geen dienst
Zondag 7 juli	09.30 uur	mw. Marianne Zandbergen, Middelburg
Zondag 14 juli	11.00 uur	Geen dienst
Zondag 21 juli	09.30 uur	mw. Marianne Zandbergen, Middelburg
Zondag 28 juli	11.00 uur	Geen dienst
Zondag 4 augustus	09.30 uur	mw. Lieke Bosveld, Zierikzee
Zondag 11 augustus	11.00 uur	Geen dienst
Zondag 18 augustus**	09.30 uur	dhr. Franck Ploum
Zondag 25 augustus	11.00 uur	Geen dienst
Zondag 1 september	09.30 uur	pastor Wim van Goch, Goes
Zondag 8 september*	11.00 uur	dhr. Franck Ploum, viering met Brood en Wijn

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17, Zierikzee.

Diensten met \* aangegeven = Koffiedrinken na de dienst.

Diensten met \*\* aangegeven = Koffiedrinken voor de dienst vanaf 9.00 uur.

De liturgie wordt vermeld op de website bij de kerkomroep.

Wijzigingen voorbehouden.



# Koetshuysch KAAS

Melkmarkt 10A  
4301 HB Zierikzee  
Tel. 06 – 20635355

**Ambachtelijke kaasleverancier**

[www.koetshuyschkaas.nl](http://www.koetshuyschkaas.nl)

E. jgstouten@filtnet.nl

## REFORMWINKEL DE ZONNEHOED

MELK EN BROOD, HOMEOPATHIE,  
KRUIDEN EN VITAMINEN,  
REFORM EN DIEETPRODUCTEN

POSTSTRAAT 31 ZIERIKZEE 0111 412067

Nu ook een vestiging in Burg-haamstede (kerkstraat 1, 4328 LH)



- fietsaccessoires
- fietsreparatie
- fietsverhuur
- (bedrijfs)fietsen
- fiets- en regenkleding

**meer dan alleen fietsen**

Weststraat 5-7 • 4301 BW Zierikzee • T 0111-412115  
E [info@jandjongefietsen.nl](mailto:info@jandjongefietsen.nl) • [www.jandjongefietsen.nl](http://www.jandjongefietsen.nl)

## Vooruitblik op de vieringen

**Zondag 26 mei - 9.30 uur**

*Genezing op de Sabbat - Marcus 2 : 22 - Marcus 3: 6*

De sabbat is een terugkomende discussie tussen Jezus en diverse andere groepen binnen het jodendom, zoals de Farizeeën en Schriftgeleerden. Strijdpunt is voortdurend de interpretatie van het sabbatsgebod. Waarvoor dient deze dag nu eigenlijk en wat is het fundament van deze afspraak? Sabbat, een dag waarop al wat leeft en bestaat op adem mag komen, of levensadem mag ontvangen! Hoe zit het met ons eigen 'op adem komen'?

**Zondag 9 juni - 9.30 uur**

*Psalm 119 - Een gemaakte afspraak*

*Brood en Wijnviering*

In deze viering met brood en wijn lezen we enkele delen uit de langste psalm: psalm 119. Deze grote compositie wordt soms wel het saaiste gedicht uit de geschiedenis genoemd. Maar toch staan er een aantal interessante zaken in die de moeite waard zijn. Centraal staat onder andere het onderhouden van de Thora (de boeken van Mozes) en dan wordt er gesproken over een wederzijdse afspraak! Kennelijk is de Thora niet opgelegd van één kant, maar is er sprake van wederkerigheid! Een interessant gegeven, kennelijk is er geen sprake van een opgelegde letter der wet vanuit God, maar hebben in het verhaal God en mensen afspraken gemaakt om te komen tot een leefbare wereld.



**Zondag 23 juni 11.15 - Let op: aanvangstijd 11.15u!!**

*Arm en rijk - Lukas 18 : 18 - 30*

*Viering met medewerking van het Ekklesiakoor uit Breda, o.l.v. dirigent Myriame van Genuchten en pianist Elena Yefanova*

Een centraal thema bij Lukas is de tegenstelling tussen arm en rijk. De rijken moeten het nogal eens ontzien bij Lukas en ook in andere Bijbelboeken. Toch kun je niet stellen dat de bijbel per definitie tegen bezit is. De Bijbelse klacht gaat over wat je bezit ten koste van een ander. Dat je niet akker aan akker rijgt en bezit laat cumuleren. Het koninkrijk van God gaat over andere en nieuwe verhoudingen, waarin m.n. zij die aan de goede kant van de samenleving staan een grote verantwoordelijkheid dragen.

*Franck Ploum*

## **Zondag 7 juli 9.30 uur – Gezond blijven in moeilijke tijden – hoe doe je dat?**

*1 - licht op de joodse spijswetten*

We horen al jaren veel berichten over levensmiddelen die we beslist moeten kopen, omdat ze zo gezond zijn. Maar wat blijkt? We worden er niet veel wijzer of gezonder van. Misschien wordt het tijd om eens te kijken hoe dat in Bijbelse tijden ging. Mozes leidde zijn volk door de woestijn. Daar stonden geen ziekenhuizen. Hoe houd je dan een volk gezond en mobiel? Hij gaf ze voedingsregels, spijswetten genoemd. Die zetten we nu in het licht in de hoop dat ze bij kunnen dragen aan onze gezondheid. Hoe dacht Jezus daarover?

## **Zondag 21 juli 9.30 uur - Gezond blijven in moeilijke tijden – hoe doe je dat?**

*2 - Jezus als geneeskundige*

Jezus hielp mensen genezen die ziek waren, verlamd, of bezeten door demonen. Maar hij kon niet iedereen genezen.

We leggen een paar genezingsverhalen van Jezus onder de loep.

Dankzij de kennis van de psychologie weten we iets meer over het ontstaan van ziekte.

Hoe kunnen wij met deze kennis onze kans op genezing vergroten.

En nog even terug naar de spijswetten. Waarom werden ze afgeschaft?

*Marianne Zandbergen*

## **Zondag 18 augustus - 9.30 uur**

*Geen boodschap voor dovemans-oren - Marcus 7: 31 - 37*

Horen maar niet luisteren, spreken maar niets zeggen. Hoe vaak betrappen we onszelf hier niet op? In de drukte, of soms ook ongeïnteresseerdheid, zijn we niet in staat om echt te luisteren en is ons spreken zo nu en dan gevuld met leegte. In het verhaal van deze ochtend wordt een doofstomme mens genezen. Een verhaal waarmee Marcus refereert aan de profeet Jesaja, dat de God blinden zal doen zien en doven zal doen horen. Daarmee maakt Marcus Jezus niet tot God, maar wil hij aantonen dat de bevrijdende boodschap van God in Jezus zichtbaar en hoorbaar wordt.

*Franck Ploum*

*Stay  
safe  
AND  
healthy*



## Wat is vrijheid?

*Echte vrijheid zoekt naar wat mensen met elkaar verbindt: de vrijheid van de ene gaat niet ten koste van de vrijheid van de ander, vrijheid beknot niet, maar verenigt.*

*Ze uit zich in de samenlevingsverbanden die mensen aangaan, in de afspraken die ze maken en de pacten die ze sluiten, in de beloftes die ze afleggen. Ze wordt geconcretiseerd in het typisch menselijk vermogen om te handelen en iets nieuws te beginnen.*

*Hannah Arend*

Deze maand vierden we bijna tachtig jaar vrijheid. Dat was ook het motto van 4/5 mei: 'Op weg naar 80 jaar vrijheid'. Nu is dat best een ingewikkeld gegeven. Niet alleen omdat je je af kunt vragen over welke vrijheid we dan spreken, maar ook gezien wat er in de wereld aan de hand is. Sommigen zullen misschien vinden dat er helemaal niets te vieren valt. Nu lijkt mij dat ook niet helemaal waar, zeker niet als het om Nederland gaat. Want nog steeds kunnen en mogen we hier vrijuit spreken, onze mening ventileren en kritiek leveren op regering en politici. Alleen dat al, is in heel veel landen ondenkbaar. Zelfs in landen die lid zijn van de NAVO en zelfs in landen die lid zijn van de Europese Unie staat deze vrijheid onder druk. Maar misschien is het wel van belang dat we niet zo zeer stilstaan bij ons vrij-zijn zelf, maar stilstaan bij dat wat die vrijheid met zich meebrengt. Van belang is het feit dat wij verantwoordelijkheid mogen dragen voor het behoud van vrijheid.



En die verantwoordelijkheid gaat verder dan de vrijheid dat ik kan doen en laten wat ik wil, dat ik kan zeggen wat ik denk. Het is mezelf steeds weer de vraag stellen waar mijn vrijheid de vrijheid van een ander beknot, en waar – in de woorden van Hannah Arend – mijn vrijheid mij met de ander verenigt. Immers 'Echte vrijheid zoekt naar wat mensen met elkaar verbindt.' En dat is wat je met elkaar wilt vastleggen in afspraken, pacten en beloften. Dat wil zichtbaar worden in ons vermogen om steeds weer iets nieuws te beginnen, ten behoeve van die vrijheid.

Op de vraag 'Wat moeten wij doen om te voorkomen dat onze kinderen weer slachtoffers worden?' antwoordde Abel Herzberg ooit: 'De juiste vraag is hoe wij kunnen voorkomen dat onze kinderen beulen worden.'. Een uiterst actuele uitspraak in het licht van wat er vandaag in Gaza gebeurt. Verantwoordelijkheid nemen voor leven in vrijheid vraagt vrijheidseducatie, vraagt erom dat je steeds opnieuw jezelf de vraag stelt of jouw vrijheid nog wel de vrijheid is die je wilt en moet bevechten en bewaken. In dat licht is het goed om alert te blijven, scherp te zijn op de

momenten dat stukjes verworven of bevochten vrijheid verloren gaan, onder druk komen te staan. Dat je het gemak onderkent waarmee in politieke debatten mensen tegen elkaar worden uitgespeeld, groepen mensen worden weggezet, door partijen die op democratische wijze zijn gekozen. Dat je ziet hoe in ons eigen land mensenrechten geschonden worden in de opvang in Ter Apel. Dat je ziet hoe democratie en rechtstaat en grondrechten ter discussie worden gesteld en onder druk staan. Dat je bewust bent van wat je ziet wanneer op 4 mei op De Dam een krans wordt gelegd om te voorkomen dat er in Nederland groepen mensen worden uitgesloten en gediscrimineerd of slachtoffer worden van racisme en dat die krans mede gelegd wordt door de Tweede Kamervoorzitter van PVV-huize.

Verantwoordelijkheid nemen voor vrijheid is zien wat er allemaal verloren is gegaan. En jezelf de vraag stellen: neem ik dat voor lief, of ga ik op zoek om het terug te winnen? Vind ik het wel best in mijn eigen vrijheidsbubbel, of geloof ik nog in vrijheid die niet ten koste gaat van een ander? Ben ik nog bereid om te handelen en met de ware vrijheid weer opnieuw te beginnen? Dat kan om te beginnen door onze stem van ware vrijheid te laten klinken op 6 juni tijdens de Europese verkiezingen. Een stem die staat voor verbinding tussen mensen, volken en culturen.

*Franck Ploum*



Kraanplein 12 - 14  
4301 CH Zierikzee

tel. 0111 412931  
fax. 0111 417936

*restaurant*  
**de Proeverij**

info@restaurantdeproeverij.nl  
www.restaurantdeproeverij.nl



Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.  
Laat mij liefde brengen waar haat is.  
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.  
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.  
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.  
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.  
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.  
Laat mij licht brengen waar het duister is.  
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, laat mij ernaar streven  
Niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,  
Niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,  
Niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.

Want wie geeft, ontvangt,  
Wie zichzelf vergeet, vindt,  
Wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,  
En wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.

Toegeschreven aan Franciscus van Assisi

## Paaskaars

In de dienst op Paasmorgen mocht ik de nieuwe Paaskaars aansteken. Nieuw Licht, als een betekenisvol symbool.

Licht, aan Liefde aangestoken, licht, dat door het donker brandt, licht, jij lieve lentebode, zet de nacht in vuur en vlam. (Sytze de Vries)

Een volkomen verrassing was het dat ik na afloop van de dienst de oude Paaskaars mee naar huis mocht nemen. De kaars, die gebrand heeft tijdens de afscheidsdienst (aug. '23) van mijn man, Jacques Rouw. De kaars, die hij bij leven, in menig dienst heeft zien branden. Dié kaars staat nu in ons huis, waar deze op bijzondere momenten haar licht en warmte verspreidt.

Maar, dacht ik, diezelfde kaars brandde ook tijdens de afscheidsdienst (dec. '23) van Gerard Gerritse. Gerard hechtte waarde aan de symboliek van Licht, zo vertelde zijn vrouw Lieke Bosveld mij. In overleg is afgesproken dat de kaars in december een plek krijgt in hun huis, waar zij haar licht verder zal verspreiden.

*Annelies Breugem.*



## Hoe verder na ons gesprek op 10 maart 2024?

Met een mooie opkomst van 34 mensen wisselen we onze gedachten uit over de toekomst van onze gemeente. De ontwikkeling loopt langs twee lijnen: de financiële en de menselijke. Houden de achteruitgang van zowel de inkomsten als het ledenaantal gelijke tred met elkaar? Het menselijke aspect - het kunnen blijven vervullen van de taken - vormt eerder een probleem dan de financiële positie.

In het gesprek over de scenario's wordt duidelijk dat wij niet willen bezuinigen op het aantal uren voor het pastoraat en een fusie of samenwerking met een andere gemeente wordt als een niet-reële optie gezien. De eventuele vorming van een huiskerk roept geen enthousiasme op, maar dit kan een laatste mogelijkheid zijn om door te gaan als gemeente.

Velen kunnen zich vinden in het scenario van tweewekelijkse vieringen. De vieringen op de feestdagen blijven.

Het gesprek leidt naar de intentie om zo fijn mogelijk af te bouwen, stap voor stap, oplossingen zoeken in een goed overleg met de Gewone Wijkgemeente en vooral oog houden voor onze kwetsbaarheid.

De eerste stap is het overleg van onze kerkrentmeesters met de GW over de herziening van de financiële verdeelsleutel aantallen diensten.

De volgende stap is toewerken naar een vermindering van het aantal diensten per 2025. In de kerkenraadsvergadering van 11 juni gaan wij kijken naar het concept om het vieringenrooster als volgt in te vullen: 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> zondag van de maand en in de maanden met 5 zondagen ook de 5<sup>e</sup>. Misschien nog een enkele aanpassing in de laatste 4 maanden van dit jaar. Meestal hebben wij 10 à 12 'geen dienst'-zondagen per jaar. Door enkele afzeggingen en geen organist kunnen vinden is dit aantal dit jaar opgelopen naar 15.

*Ben Hoexum, scriba*



## Diaconie

Resultaten periode februari tot en met april 2024

- |                   |                                  |         |
|-------------------|----------------------------------|---------|
| • 5 februari 2024 | Wilde Ganzen                     | € 53,20 |
| • 7 maart 2024    | Kerk in Actie, t.b.v. Bangladesh | € 46,45 |
| • 7 april 2024    | Stichting INLIA                  | € 48,00 |

De diaconie heeft de opbrengst van de collecten weer verdubbeld.

## **Diaconiecollecte juni en juli 2024**

In actie voor de naasten .....

..... Dichtbij en ver weg



De bestemming voor de collecten van juni en juli zal Kerk in Actie zijn.

De diaconie wil naar aanleiding van de actie die dan gehouden wordt door Kerk in Actie bepalen wat het precieze doel voor de collecten wordt.

Mocht iemand van u hier een idee of suggestie over hebben, dan houden we ons aanbevolen.

## **Diaconiecollecte augustus 2024**

Evenals in april is een vrije keuze ingepland. Dat wil zeggen dat we aan de hand van de actualiteit pas kort van tevoren het doel van de collecte zullen kiezen. Ook hiervoor kunt u een suggestie aanleveren. Tijdens het welkomstwoord van de ouderling van dienst zal het doel van de collecte dan bekend worden gemaakt.

WELCOME  
Summer

## Verantwoording collectes en giften

In de periode februari, maart en april 2024.

- Kerkrentmeesters

: € 921,00

De kerkrentmeesters



**Voor al uw brood en gebak naar**

**Bakkerij de Visser  
Appelmarkt 25  
Zierikzee  
0111-416264**

## Van opgave naar gave

In de sfeervolle wijk, waarmee Zierikzee na de tweede wereldoorlog buiten de grachten uitbreidde, woont Ronald van de Sande (1969). Blikvanger in zijn huis is een schilderij van eigen hand, waarop hij afgebeeld staat met zijn opa tegen de achtergrond van Pont du Gard. Ronald, afkomstig uit een gezin met een 10 jaar jongere zus en 12 jaar jongere broer, woonde vanwege vaders werk tijdelijk met zijn ouders nabij Beaucaire/Tarascon (twee stadjes gescheiden door de Rhône), Frankrijk, 20 kilometer ten noorden van Arles, de stad van Vincent van Gogh. Vader werkte op een baggerschip en reisde veel, als jongen van 15 jaar al, op een schip naar New York.



Ronalds wortels liggen in Zierikzee, waar hij geboren is in het Zweeds Rode Kruis Ziekenhuis, maar hij groeide op in Nieuwerkerk en Brielle. Buiten Beaucaire/Tarascon woonde hij in Vlissingen, weer Nieuwerkerk, Brielle, Oosterland. Ronald vertelt van een hecht gezin, ondanks de veelvuldige afwezigheid van zijn vader door werk offshore. Dit jaar en ook vorig jaar gingen zij nog als gezin, samen met zijn ouders, naar Tirol. Ronald voelt zich een familiemens en laat foto's zien van zijn neefje Finn en nichtje Feline. Ook ging hij met broer en zus op huttentocht en wandelt veel met vrienden. Hij heeft veel van de wereld en vooral Europa gezien, al vroeg gingen zijn ouders begin jaren zeventig naar Spanje, maar hij reisde ook later naar Thailand en de VS. Een wens voor dit jaar is wat toegankelijke onderdelen van de Olympische Spelen zien in Parijs. Ook daar weet Ronald de weg en hij is een groot liefhebber van Charles Aznavour.

Als jongetje speelde Ronald graag buiten, hutten bouwen, sporten, voetbal, volleybal, Kwiek Bruinisse, nu Forza genaamd en...met vuurwerk. Hij schiet in de lach als hij wijst naar een koffiemolentje wat daarbij een rol speelde.

Ronald volgde het HAVO/VWO bij Pieter Zeeman en studeerde daarna bedrijfskunde aan de HTS. Als ingenieur werkte hij bij Fokker Aircraft, de NAM en Electrorail Utrecht. Hij betitelt zichzelf als een grafische denker en beelddenker en toont allerlei creatief werk van eigen hand.

Momenteel heeft Ronald zijn eigen bedrijf waarin hij computersystemen ontwikkelt en anderen leert met de computer te werken. Bij afwezigheid van de beheerder helpt hij bij de website van onze gemeente. De verdere week werkt hij met plezier als hovenier en heel soms ook als taxichauffeur bij De Vlieger.

Hoe komt iemand met deze achtergrond werkzaam als hovenier?

“Mijn opa was hovenier en ook een deel van mijn vrienden zit ‘in het groen”, vertelt Ronald. De natuur verbindt Ronald met rust en zichzelf. “Ik ervaar steeds meer verwondering”. Hij kan zijn energie kwijt en aarden. Ook dieren spelen een steeds belangrijkere rol in mijn leven. Zijn twee poezen illustreren dit door even langs te komen.



Gaandeweg zijn leven kwam hij tot de ontdekking dat allerlei aspecten die eerst in het kader mentale problemen vielen, een gevolg zijn van hoge sensitiviteit. Ronald noemt tijdens het gesprek enkele malen “de donkere nacht van de ziel”. Een metafoor voor een ervaring van existentiële verlatenheid, omschreven in verschillende spirituele tradities, ook in de christelijke mystiek, bijvoorbeeld bij Johannes van het Kruis.

“Niet makkelijk”, zegt Ronald. “Maar wel een rijke ervaring. Is het een zegen, is het een vloek? Het leert me van mijn opgave een gave te maken”.

In Ronalds huis zijn boeken, schilderijen en symbolen te vinden van verschillende religies. Hij heeft affiniteit met de Islam, Boeddhisme, Leger des Heils, Kloosterwelle, Taizé, Franciscus van Assisi, de vrijzinnige gemeente Zierikzee. Het Thomasevangelie is belangrijk voor Ronald. In het geloof ervaart hij een drijvende kracht, verbinding met het hogere.

Het gesprek komt terug op opa. Op het schilderij groet Ronald zijn opa die hem vriendelijk en vol compassie aanziet. Opa pakte bij bepaalde gebeurtenissen een passend Bijbelgedeelte en liet Ronald het laatste woord herhalen. Woorden...taal... “Door mijn ervaringen voel ik verbinding met een hogere macht”, vertelt Ronald. “Ik ben zoekende naar taal om mijn verhaal te vertellen en te delen. Om uit fragmenten mijn levensverhaal te verwoorden, om puzzelstukjes te verbinden. Het gaat heel diep.”

Hoe is het voor Ronald om bij onze gemeente te vertoeven? Hij ervaart dit als zijn thuisbasis, voelt zich thuis bij Franck en andere voorgangers. Het koffiedrinken na de dienst geeft voor Ronald soms wat veel prikkels, maar hij voelt zich gesteund door een vriendelijke blik of groet.

Er valt nog heel veel te vertellen, zoekend en tastend naar woorden. Maar er zijn ook beelden. Boven de deur hangt een houten bord, wat Ronald van een coach gekregen heeft. Ook dit geschenk is verbonden met een verhaal. De tekst op het bord is: “de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets”.

De bron waaruit Ronald put, met vele zijstromen.

*Ina Braber*



# ***Zeelandia***

## Stilte

Zegenbede over de stilte.  
God, luisterende God,  
We danken U voor de zegen van de stilte.  
De stilte van de zon die opkomt.  
De stilte van de mist over de heuvels.  
De stilte van het luisteren.  
De stilte aan het eind van het verhaal.  
De stilte tussen de tonen in de muziek.  
De stilte tussen vrienden.  
Amen.

Jan Sutch Pickard



deStilte

## TEGELTJES WIJSHEID

*“Wees liever de minste onder de arenden  
dan de eerste onder de raven.”*

*Pythagoras*



### Sam`s kledinginzameling 2024

Ook dit jaar deed onze Vrijzinnige Gemeente weer mee met de kledingactie.  
En met goed resultaat: 60 zakken kleding werden ingeleverd bij  
Corrie!

Daarmee kunnen weer veel mensen in erbarmelijke  
omstandigheden geholpen worden.



**Daarom: iedereen heel hartelijk dank!**

*Corrie Goudswaard*

**UITVAARTZORG  
DE VIEGER**

**Schouwen-Duiveland**  
Wilgenstraat 12  
4307 DA Oosterland  
0111 402 000  
(dag en nacht bereikbaar)

info@uitvaartdevlieger.nl  
www.uitvaartdevlieger.nl

## Kerkomroep

U kunt onze diensten als volgt vinden:

- Ga naar de **website** [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)
- en vul in bij **Vind uw kerk**: Vrijzinnige Gemeente Zierikzee (geef daarna enter of klik op de loop)



- daarna kiest u: **Gasthuiskerk - Vrijzinnige Gemeente**

Resultaten voor 'Vrijzinnige Gemeente Zierikzee'			
Plaats	Kerk	Live	Type uitzendingen
Zierikzee Zeeland	Gasthuiskerk - Vrijzinnige Gemeente ALG		geluid

Onderaan op de site worden ook de eerdere diensten weergegeven, zodat u ze later nog eens kunt beluisteren.

Als u rechts het blokje **Toevoegen aan “Mijn kerken”** aanklikt kunt u voortaan bij [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) via de tab “Mijn Kerken” direct naar ons station.

Ook kunt u de link van de kerkomroep gebruiken die rechtsonder op de website van onze wijkgemeente is te vinden: [www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl](http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl)



Wij wensen u veel luisterplezier toe en mocht u vragen hebben over de kerkomroep, laat het ons dan even weten.

*Kees Jobse*



## Kruispunt

De afdeling religie van Radio Schouwen-Duiveland.

**Woensdag:**    **18.00 – 19.00 uur Kruispunt**  
(Kerkelijk informatieprogramma)  
**19.00 – 20.00 uur De Schatkist**  
(Bijbels kinderprogramma)  
**20.00 – 21.00 uur De Levensbron**  
(Herhaling Geestelijk verzoekplatenprogramma)

**Donderdag:**   **09.00 – 10.00 uur Herhaling Kruispunt**  
**10.00 – 11.00 uur De Levensbron**

**Zondag:**      **08.00 – 09.00 uur Herhaling De Schatkist**  
**09.30 of 10.00 uur Kerkdienst**  
Rechtstreeks uit een van de kerken op ons eiland

Etherfrequentie 107.1 FM in Duiveland en 107.8 FM in Schouwen,  
107.6 op de kabel.

Redactie: Postbus 121, 4300 AC Zierikzee  
of  
Calandweg 51, 4301 LX Zierikzee

### Van de Redactie

Met dank voor de tijdige toezending van uw kopij, delen wij u mede dat het volgende nummer eind augustus 2024 zal verschijnen.

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 10 augustus 2024 in te leveren bij Redactie GastVrij Steenbank 46, E. d.groenendijk@zeelandnet.nl

- Het redactieteam wordt gevormd door:  
*Ben Hoexum en Dirk Groenendijk*
- Adressering en bezorging:  
Ria Quist, T 415928

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken en anonieme brieven te weigeren of in te korten.



Andere informatie

Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk op peil te houden, verzoeken wij u dringend eventueel gewijzigde persoonlijke omstandigheden via onderstaand bericht door te geven aan onze scriba:

Ben Hoexum  
Verrenieuwstraat 44  
4301 HZ Zierikzee  
T. 416817

Ook nieuw ingekomenen kunnen zich zo melden.



Hierbij geef ik de volgende wijzigingen door:

NAAM	:	_____
VOORNAMEN	:	_____
GEBOORTEDATUM	:	_____
ADRES	:	_____
POSTCODE	:	_____
PLAATS	:	_____
TELEFOONNUMMER	:	_____
E-MAILADRES	:	_____

➤ Bovenstaand  persoon  gezin

gaat verhuizen naar

GAAT PER (DATUM)	:	_____
ADRES	:	_____
POSTCODE	:	_____
PLAATS	:	_____
TELEFOONNUMMER	:	_____
E-MAILADRES	:	_____

➤ Bovenstaand persoon is

<input type="checkbox"/> gehuwd	d.d.	_____
<input type="checkbox"/> gehuwd met	:	_____
	d.d.	_____
<input type="checkbox"/> gescheiden	d.d.	_____
<input type="checkbox"/> geboren	d.d.	_____
<input type="checkbox"/> overleden	d.d.	_____

## Overige adressen

### **VERJAARDAGSFONDS**

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067  
Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee  
E. crkramp@zeelandnet.nl

### **KERKELIJK ONTVANGER**

Adri van der Schelde T. 413878  
Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee  
E. administratie@hervormdzierikzee.nl

### **KERKBODE**

Abonnementen  
Adri van der Schelde T. 413878  
Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee  
E. kerkbode@hervormdzierikzee.nl

### **VERKOOP COLLECTEBONNEN**

Co van der Valk T. 414713  
Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee  
E. cojoppa@gmail.com

### **REDACTIE**

Dirk Groenendijk T. 06-53790546  
Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee  
E. d.groenendijk@zeelandnet.nl

Ben Hoexum T. 416817  
Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee  
E. hoexum@zeelandnet.nl

### **Samenstelling**

Cor Kooij T. 417357  
Oosterscheldestraat 35 • 4302 WG Zierikzee  
E. ckooij01@delta.nl

### **BEHEER WEBSITE**

Bram Wolthoorn T. 0113-785510  
Pykeswegje 58 • 4462 PC Goes  
E. bram.wolthoorn@gmail.com

Ronald van de Sande T. 06 47210978  
de Cranestraat 19 • 4301 MH Zierikzee  
E. ronaldvandesande@gmail.com

### **BEZOEKWERK**

Coördinatie  
Co van der Valk T. 414713  
Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee  
E. cojoppa@gmail.com

### **BLOEMEN IN DE KERK**

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067  
Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee  
E. crkramp@zeelandnet.nl

### **ORGANISTEN**

Coördinatie  
Giljam Bil T. 06-43677967  
Poortkade 152 • 4302 VA Zierikzee  
E. giljambil@zeelandnet.nl

### **KERKCENTRUM**

Havenplein 17 • T. 412073  
4301 JD Zierikzee

Verhuur  
Adri van der Schelde T. 413878  
Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee  
E. administratie@hervormdzierikzee.nl

Diaconie: IBAN: NL75 RABO 0375169873  
Gemeentewerksfonds, Gemeentegids Vrijzinnige Gemeente en Kerkrentmeesters  
Buitengewone wijkgemeente:

- IBAN: NL97 RABO 0357 8483 81 of
- IBAN: NL46 RABO 0373 7336 31 t.n.v. Wijkraad kerkrentm. Buitengew. Wijk.



*Willem Grinwis, Arie-Jaap Arensman,  
Linda Hollestelle-Oosterwijk & Leendert van der Werf*

**AA** | **Arensman**  
uitvaartverzorging

VOORHEEN | *de Jonge & Uijl*

**0111 - 412877**

**Uitvaartcentrum "Vredenhof"**  
Oude Lagezoom 6, 4328 ED Burgh-Haamstede

[www.arensmanutvaart.nl](http://www.arensmanutvaart.nl)