



Vrijzinnige Gemeente Zierikzee

Zondag 13 mei 2023

De aarde als economie



Voorganger: Franck Ploum

Orgel: Pieter Eerland

Lezingen: Elly Mulder

Koster: Rogier Mulder

Orgelspel vooraf *variaties op lied 912*

Welkom en mededelingen *door de kerkenraad*

- Allen gaan staan (indien mogelijk) -

Bundel 14 – Klimaatlied c. 1 en 2

Drempeltekst

*Gij die de stem versterkt van allen
die deze aarde willen behoeden
en haar in verbondenheid dragen.
Wees hier aanwezig – Gij kracht van leven*

U kunt weer gaan zitten

Vervolg bundel 14 – Klimaatlied c. 3

Ten geleide - gebed - stilte

Liedboek 322 – Die chaos schiep tot mensenland

Een vreemde in de nacht

Naar de toespraak van Opperhoofd Seattle

Een vreemde, die komt in de nacht
en van het land neemt wat hij nodig heeft.
Hij behandelt zijn moeder, de aarde
en zijn broeder de lucht ziet hij als koopwaar,
die hij kan uitbuiten en weer verkopen
als waren het goedkope kralen.
Zijn honger vreet de aarde kaal
laat niets meer achter dan een woestijn.

Wij zijn een deel van de aarde
en de aarde is een deel van ons.
De geurende bloemen zijn onze zusters,
rendier, paard en adelaar, onze broeders.
De schuimkoppen in de rivier,
het sap van de weidebloemen,
het zweet van de pony en van de mens –
het is allemaal van hetzelfde geslacht.
Hoe kun je de lucht bezitten?
De rivieren en het land verkopen?
Jij bent deel van hetzelfde geheel.

(uit: De schreeuw van de aarde)

Bundel 11 – Om wat misdaan wordt

Jesaja 41,17-20

Naardense vertaling

De verdrukten en de armen zoeken naar water,
maar nee: hun tong is versmacht van dorst,-
ik, de Ene, zal hen verhoren,
ik, de Heilige, zal hen niet verlaten.

Ik zal op kale hoogten rivieren openleggen,
waterwellen onderin kloven;
ik maak de woestijn tot een meer vol water,
het droogste land vol weteringen.

Ik geef in de woestijn de ceder de ruimte,
de acacia, de mirte en de olieboom,-
ik zet in de steppe neer
de cipres, de plataan en
de dennenboom samen.

Opdat zij zullen zien, beseffen,
opmerken en begrijpen samen
dat de hand van de Ene dit heeft gedaan,-
de Heilige het heeft geschapen.

Liedboek 513 – God heeft het eerste woord

Toespraak

Orgelspel Adagio uit Triosonate in B minor, John Stanley (1712-1786)

Liedboek 773 – Van grond en vuur

Voorbede – stilte gebed - Onze Vader

- Allen gaan staan (indien mogelijk) -

Bundel 31 – Lied om mee te gaan 1 en 2

Afscheid en Zegenbede

*Deze aarde
heilige grond*

*Deze aarde
die alles draagt
en bergt in haar schoot
voortbrengt
al wat leeft en is.*

*Dat wij haar behoeden
en behouden
dat wij ons bekeren
dat wij leven.*

*Dat wij haar behoeden
en behouden
dat wij ons verbinden
dat wij leven.*

*Dat wij aarde en elkaar
behoeden en behouden.*

(uit: De schreeuw van de aarde)

Vervolg bundel 31 – Lied om mee te gaan 3

Orgelspel Fuga in C-Dur, Frantisek Xaver Brixi (1732-1771)

Collecten via de kisten bij de uitgang