



Vrijzinnige Gemeente Zierikzee

## Kerstmis 2022



**Voorganger: Franck Ploum**

**Orgel: Pieter Eerland**

**Schriftlezingen: Ella Groenendijk**

**Koster: Giljam Bil**

**m.m.v.: Ensemble Kwartezz**

# Vooraf

**Orgelspel:** In dulci jubilo, Johann Michael Bach (1648-1694)  
en Dietrich Buxtehude (1637-1707)

## **Komt allen tezamen (LB477)**

(t. C.B. Burger en J.W. Schulte – m. 18<sup>e</sup> eeuw?)

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,  
komt nu, o komt nu naar Bethlehem.  
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren,  
komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden, die koning.
3. Het licht van de Vader, licht van den beginne,  
Zien wij omsluerd, verhuld in 't vlees:  
Goddelijk kind gewonden, in de doeken!  
komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden, die koning.
4. O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,  
neem onze liefd' in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden, die koning.

**Orgelspel:** Quand Jésus naquit á Noël, Claude Balbastre (1724-1799)

## **“Mensenvolk van alle tijden”** (mel. once in Royal David city)

Mensenvolk van alle tijden volg dit uur de Davidsster,  
die u naar het Kind zal leiden van zo hoge, van zo ver.  
Ziet hoe Hij het leven is, levenslicht in duisternis.

Hoort het lied uit vele monden, hoger dan ons levenslot,  
waarin vrede wordt verkondigd die een gave is van God.  
Ziet hoe Hij tot vrede is, schuilplaats in de duisternis.

Mensenvolk in licht en duister, volg de ster naar Bethlehem.  
Door de stille nacht die fluistert: wie geloven vinden Hem,  
Die het licht der wereld is, Licht in plaats van duisternis

**- Allen gaan staan (indien mogelijk) -**

**(kort orgelspel vooraf)**

**Drempeltekst**

*Wees niet bevreesd,  
want zie, ik heb goed nieuws  
voor alle mensen van goede wil,  
grote vreugde die voor heel het volk bestemd is:  
Geboren heden in de stad van David  
uw bevrijder,  
hij is de messias, de heer.  
En dit is u daarvan het teken:  
gij zult een klein kind vinden  
dat in doeken is gewikkeld  
en ligt in een voederbak.*

*Lukas 2, 10-12*

## Midden in de winternacht – LB486

t. H. Prenen / m. Catalaans kerstlied



1. Mid - den in de win - ter-nacht ging de he - mel o - pen.
2. Vre - de was het o - ver - al: wil - de die - ren kwa - men
3. On - danks win - ter, sneeuw en ijs bloei - en al - le bo - men,
4. Ziet, reeds staat de mor - gen - ster stra - lend in het dui - ster,



1. Die ons heil ter we - reld bracht, ant - woord op ons ho - pen.
2. bij de scha - pen in de stal en zij speel - den sa - men.
3. want het aard - se pa - ra - dijs, is van - nacht ge - ko - men.
4. want de dag is niet meer ver, bo - de van de luis - ter



1. El - ke vo - gel zingt zijn lied, her - ders waar - om
2. El - ke vo - gel zingt zijn lied, her - ders waar - om
3. El - ke vo - gel zingt zijn lied, her - ders waar - om
4. die ons wel - dra op zal gaan. Her - ders blaast uw



1. zingt gij niet? Laat de ci - thers slaan; blaast de
2. speelt gij niet? Laat de ci - thers slaan; blaast uw
3. danst gij niet? Laat de ci - thers slaan; blaast uw
4. flui - ten aan. Laat de bel, bim - bam, laat de



- 1,2,3. flui - ten aan; laat de bel, laat de trom, laat de
4. trom, rom - rom, ke - re om, ke - re om, laat de



- 1-4. bel - trom ho - ren: Chris - tus is ge - bo - ren.

- Allen gaan zitten -

Ten geleide – gebed – stilte

Muzikaal intermezzo ensemble Kwartezz

## Romeinen 8

(hertaling Jan van Opbergen)

Beste vrienden en vriendinnen,  
getekend door het verleden en getergd  
door het verlangen naar toekomst  
zucht de hele schepping naar bevrijding,  
de aarde niet het minst.

Want dolgedraaid in de kringloop van altijd weer hetzelfde  
en repeterend – schijnbaar eindeloos – het kwade en fatale,  
sleept zij zich moeizaam voort naar niets en niemand toe, -  
een vrouw, op hoge leeftijd, bedrijvig nog maar op retour.

En toch leeft in haar de hoop als een kind in haar schoot,  
een nageboorte die eerstgeborene zal heten,  
en die zal zijn als de komst van het licht.

En daarom zucht de aarde en krimpt ineen  
als een vrouw die loopt op alle dagen,  
want het eigenlijke leven, zo voelt zij feilloos aan,  
is nog steeds in staat van geboorte.

En wat de aarde op het lijf geschreven staat,  
leeft ook in ons die haar bewonen.

Want ook wij vergaan soms van pijnlijk verlangen  
naar het leven dat nog komen moet,  
naar zo iemand als een toekomstmens.

Die mens, het geesteskind van God,  
roept en ademt in ons allen  
en wil in meer dan één geboren zijn!

Het is de Messias, die smeekt en hoopt in ons,  
die mens na mens tevoorschijn komt,  
totdat hij van elk gezicht staat af te lezen,  
en heel de aarde brengen zal in staat van hergeboorte.

## **Jij diep in ons verscholen** (eigen bundel 12)

(t. Jan van Opbergen - mel. Er is een roos ontloken)

Jij, diep in ons verscholen. Jij, ziel van al wat leeft,  
die ons verbindt met morgen en met wat is geweest.  
Jij maakt ons heel en één – de minste mens geboren  
O, God door alles heen.

Wij zijn om jou verlegen o, God in ons bestaan.  
Maak ons jou toegenegen, help ons te doen jouw naam.  
Maak ons toch heel en goed, de minste mens geborgen,  
O, God die leven doet.

Wij bidden om bevrijding uit onze eenzaamheid,  
om gloed van nieuwe tijding in deze kille tijd.  
Maak ons weer heel en waar – de minste mens geborgen  
O, God wij met elkaar.

## **Johannes 1**

(vertaling: Huub Oosterhuis)

In den beginne het woord  
bij God was het woord  
zelf God was het woord.  
In den beginne bij God.

Door het woord is alles ontstaan  
niets is buiten het woord ontstaan  
niet van alles wat bestaat

In het woord was leven  
Licht voor mensen was het leven.  
Licht schijnt in duisternis  
duisternis heeft het licht niet weggevaagd.

Het licht, het enige ware,  
dat ieder mens die op de wereld komt verlicht,  
dat licht was in de wereld,  
de wereld is geboren uit dat licht,  
maar de wereld wilde het niet weten.

Hij kwam in eigen huis,  
tot zijn eigen mensen kwam hij  
en werd niet ontvangen.  
Maar die hem wel ontvangen hebben  
heeft hij de macht gegeven  
kinderen van God te worden,  
allen die zich toevertrouwen aan zijn naam –  
niet alleen maar vlees en bloed zijn zij,  
niet uit man en macht zijn zij,  
maar uit God geboren.

En het woord is vlees geworden  
en het heeft in tenten onder ons gewoond –  
toen hebben wij zijn volle licht gezien,  
lichtschijn van de eengeboren zoon,  
afglans van zijn God en vader,  
vol van genade en trouw.

Uit zijn volheid ontvingen wij allen  
Genade – en weer, en opnieuw.  
Door Mozes werd de Tora gegeven.  
Trouw en genade zijn ons geworden  
Door Jezus Messias.

Nooit heeft iemand God gezien.  
De eengeborene, krachtens zijn wezen  
bestemd te zijn in de schoot van zijn vader,  
hij heeft ons God verklaard.

## **Muzikaal intermezzo ensemble Kwartezz**

### **Toespraak**

**Nu zijt welkome – Licht!** (t. Jan van Opbergen – m. Nu zijt welkome)

Nu zijt welkome, mens van licht uit Licht.  
Treed buiten onze dromen met jouw gezicht.  
Stuur het aan op scheiden tussen dageraad en nacht, -  
nieuwe vreedestijden na alle man en macht. Kyrieleis!

Nu zijt welkome, mens van licht in mij.  
Die als een kind wil wonen, herboren, vrij,  
in het land van morgen dat de lieve vrede kent, -  
waar wij zijn geboren, gezien, aanvaard, herkend. Kyrieleis.

Nu zijt welkome langverwachte mens  
Dat wij aan angst ontkomen verstaan jouw wens:  
ooit te mogen spreken van een wereld omgekeerd,  
waar de kunst van delen voorgoed is aangeleerd. Kyrieleis.

### **Gebed en Onze Vader**

## Muzikaal intermezzo ensemble Kwartezz

*- na het intermezzo gaan allen staan (indien mogelijk) –*

### Zegenbede

#### Slotlied - Vredeslied (t. Jan van Opbergen - m. Komt allen tezamen)

Gods vrede zal stromen over heel de aarde  
zijn koninkrijk kome, - gerechtigheid.  
Steeds nieuw geboren doet Hij van zich horen.  
Hij wekt in ons de vrede.  
Hij wekt in ons de vrede.  
Hij wekt in ons de vrede, alle goeds!

Ook wij, nieuw geboren, omgekeerd ten leven,  
wij doen van ons horen in woord en daad:  
kleine gebaren, maar niet te bedaren.  
Wij zijn in staat tot vrede.  
Wij zijn in staat tot vrede.  
Wij wijnen in staat tot vrede, alle goeds!

Gezegende dagen, nieuwjaar van verlangen,  
van zoeken en wagen in deze tijd.  
God brengt ons verder, God is onze herder.  
Zo gaan wij richting vrede.  
Zo gaan wij richting vrede.  
Zo gaan wij richting vrede, alle goeds.

**Orgelspel:** Offertoire sur les grands jeux, Francois Couperin (1626-1661)

### Collecten in de kisten bij de uitgang

**De kerkenraad wenst u  
goede kerstdagen  
en een voorspoedig 2023.**