

**Zingen: Lied 117d**

(Taizé, 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> keer allen, 3<sup>e</sup> vrouwen, 4<sup>e</sup> mannen, 5<sup>e</sup> allen)

**Gebeden** (met stilte en Onzevader)

**Slotlied:** Lied (psalm) 65: 5,6

**Zegen:**

*Zegene u allen de eeuwige Liefde, Vader, Zoon en heilige Geest, amen*

**Orgelspel**



**Zondag 23 oktober 2022**

**Thema: God is groter**



**Voorganger: Ds. Wim Jansen, Veere**

**Organist: Pieter Eerland**

## Orgelspel

### Welkom

**Aanvangslied:** Lied (psalm) 65:1

*Wij zwijgen en buigen voor het Mysterie...*

### Woord van vertrouwen:

*We vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde.*

**Groet:** *De vrede van Christus met u allen, amen.*

**Zingen:** Lied (psalm) 65:4

### Stilte en gebed

**Zingen:** Lied 713:1

### Opstapje naar het thema (verhaal):

**Het einde van de wereld** (uit 'O hemel, zei de krokodil', WJ)

**Zingen:** Lied 360:1

### Lezingen

Psalm 104:1-4, 13,14

*'Prijs de Eeuwige, mijn ziel.*

*Eeuwige, mijn God, hoe groot bent u.*

*Met glans en glorie bent u bekleed,*

*in een mantel van licht gehuld. [...]*

*U bevoeit de bergen vanuit uw hoge zalen,*

*De aarde wordt verzadigd en vruchtbaar:*

*gras laat u groeien voor het vee*

*en gewassen die de mens moet verbouwen.'*

## Johannes 1:50-51

Vooraf:

*De Israëliet Natanael mediteert vaak, zoals gebruikelijk voor vrome joden, onder de vijgenboom. Hij is onder de indruk van Jezus als die dat blijkt te weten. Daar stappen we in het verhaal en lezen het slot:*

*'Jezus vroeg: 'Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.' 'Waarachtig, ik verzeker jullie,' voegde hij eraan toe, 'jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de mensenzoon.'*

**Zingen:** Lied 360:2

### Niet-bijbelse lezing:

Etty Hillesum:

*Door mij heen stromen de brede rivieren en in mij staan de hoge gebergten. En achter de struikgewassen van m'n onrust en verwarringen strekken zich de brede effen vlaktes van m'n rust en overgegevenheid. Alle landschappen zijn er in me. Er is ook voor alles plaats. In mij is de aarde en in mij is ook de hemel.*

**Zingen:** Lied 360:4

### Meditatie: God is groter

### STILTE

### Orgelspel