

Liturgie 7 augustus 2022 om 9.30 uur – Vrijz. Gem. Zierikzee

Aanvangslied 221: 1 en 2 – *Zo vriendelijk en veilig als het licht*

Begroeting

Vervolg lied 221: 3

Inleiding tot de dienst

Thema: *Als je voor een dubbeltje geboren bent....*

....bereik je nooit een kwartje.

Lied 994: 1, 2 en 4 – *Voor hen die ons regeren...*

Teksten:

zie pagina 2

- Marcus 9: 33-37
- Evangelie van Thomas, logion 44

Lied 283: 1, 2, 3 en 5 *In de veelheid van geluiden*

Overdenking

Orgelspel

Gebed - stilte – Onze Vader

Slotlied *Wees de grond onder mijn voeten* **zie pag. 2**

Zegen

Teksten:

- Marcus 9: 33- 37

³³Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ ³⁴Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. ³⁵Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ ³⁶Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: ³⁷‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’

- Evangelie van Thomas, logion 44

Jezus zei:

Wie de vader lastert,
hem zal vergeven worden.
Wie de zoon lastert,
hem zal vergeven worden.
Maar wie de heilige geest lastert,
hem zal niet vergeven worden,
niet op aarde, niet in de hemel.

Slotlied: Wees de grond onder mijn voeten: 1, 3 en 4 (tekst: Reinier Kleijer, mel. psalm 146)

1
Wees de grond onder mijn voeten
wees het dak boven mijn hoofd
wijs mij richting op de route
naar de toekomst ons beloofd
Wees de bron waaruit ik put
Liefde, vrede en geluk.

3.
Wees de ziel van mijn gedachten,
wees de drijfveer van mijn hand.
Breng het Rijk dat wij verwachten
mede door ons doen tot stand
Inspireer ons dag aan dag
met uw Geest en geef ons kracht.

2.
Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat
wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat;
En geef steeds betekenis
aan de vraag wat leven is.

4.
Wees de zekerheid als twijfel
ons verlamt tot op het bot.
Laat in ons het inzicht rijpen
van wat mensen noemen 'God',
en zaai twijfel in mijn geest
als ik u te zeker weet.

