



Vrijzinnige Gemeente Zierikzee

Zondag 10 juli 2022

# Brieven van Johannes

*Over liefde als geleefde solidariteit*



**Voorganger: Franck Ploum**

**Orgel: Pieter Eerland**

**Lezingen: Ella Groenendijk**

**Koster: Giljam Bil**



# Orgelspel *Variaties: Geef alle ruimte aan de liefde*

## Welkom en mededelingen *door de kerkenraad*

- Allen gaan staan (indien mogelijk) -

### Lied – Vol van verwachting C1+2 (eigen bundel)

*tekst: Marijke de Bruijne*

*melodie: Eileen Silcocks*

1. Vol van ver - wach - ting zijn wij ge - ko - men,  
om weer te we - ten waar - toe wij be - staan.  
Ver - stil - lend van bin - nen, ver - lan - gend te ho - ren  
het le - ven - de Woord dat op - nieuw wordt ge - bo - ren  
waar men - sen in aan - dacht en lief - de ver - staan.

2. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,  
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:  
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,  
herschepden de wereld waarmee wij vergroeid zijn,  
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

## **Drempeltekst – 1<sup>e</sup> Brief van Johannes 1,5-7**

Dit is de boodschap van Messias Jezus:

*God is licht en in God is geen spoor van duisternis.*

Dus als wij zeggen dat wij deel hebben aan God  
maar wij wandelen in duisternis  
dan spreken wij geen waarheid.

Maar als wij wandelen in het licht, zoals God in het licht is,  
hebben wij deel aan elkaar.

- Allen gaan zitten -

## **Vervolg lied – Vol van verwachting – couplet 3**

3. Samengekomen om te gaan vieren  
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,  
dat warm en met liefde en licht is doorweven,  
ons helpt om ons leven gestalte te geven.  
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

## **Ten geleide - gebed - stilte**

## **Lied 325 – Dat woord, waarin ons richting werd gegeven**

## **Uit de brieven van Johannes**

De oudere aan de uitverkoren echtgenote en haar kinderen.

Geliefden, laat ons elkaar liefhebben

want de liefde is uit God

en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

Als je niet liefhebt, ken je God niet,

want God is liefde.

Hierin is de liefde van God onder ons verschenen,

Dat Hij zijn eengeboren zoon heengezonden heeft in de wereld,

Opdat wij door hem zouden leven.

Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad,

maar dat God ons heeft liefgehad.

Wij hebben dus lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad.  
 Als je zegt 'ik heb God lief'  
 en je haat je broeder of zuster,  
 dan spreek je geen waarheid.  
 Want als je je broeder of zuster,  
 die je gezien hebt, niet liefhebt,  
 hoe kun je dan God,  
 die je niet gezien hebt, liefhebben?  
 Dit gebod hebben wij ontvangen van Messias Jezus:  
*God liefhebben is je broeder en zuster liefhebben.*

Uit: 1 Johannes 4,7-21

### 33 Geef alle ruimte aan de liefde

*t. Jan van Opbergen/m. Genève 1551 (Psalm 118)*

1. Geef al - le ruim - te aan de lief - de,  
 in haar leeft God zich naar ons toe.  
 Ver - geef het kwaad van wie jou grief - de,  
 de lief - de wordt een mens niet moe.  
 Zij zal de dood nog o - ver - le - ven,  
 geen wa - ter blust haar vu - ren uit.  
 Zij blijft ons tot el - kan - der ke - ren,  
 tot al - le angst is uit - ge - luid.

Ik was zeer verheugd vrouwe  
dat ik uit je kinderen er gevonden heb  
die wandelen in waarachtigheid,  
naar het gebod dat wij ontvangen hebben van God.  
En nu vraag ik jou, vrouwe,  
niet alsof ik je een nieuw gebod schrijf,  
maar datgene wat wij al hadden van den beginne,  
opdat wij elkaar zullen liefhebben.  
En dat is de liefde,  
dat wij wandelen naar de leefregels van de Thora  
zoals wij gehoord hebben vanaf den beginne,  
opdat jullie hierin zouden wandelen.  
Want vele dwaallichten zijn de wereld ingegaan,  
die niet belijden dat Jezus de Gezalfde in het vlees gekomen is.  
Dit is het dwaallicht en de antigezalfde.  
Zien jullie toe op jezelf,  
dat jullie niet verliezen wat wij hebben bewerkt,  
maar een loon ontvangen ten volle.

Uit: 2 Johannes 1,1-13

## **Vervolg Geef alle ruimte aan de liefde**

2. Hoe zal een mens ooit overleven,  
wat moet hij aan met eeuwigheid?  
Door liefde wordt het ons gegeven  
voorbij te zien aan dood en tijd.  
Want wie vandaag weet te beminnen,  
denkt niet: 'Hoe zal het morgen zijn?'.  
Het wordt een eeuwig herbeginnen,  
tot wij voorgoed geboren zijn.

De oudere aan Gaius, de geliefde,  
die ik liefheb in waarachtigheid.  
Geliefde, boven alles bid ik  
Dat jij goed gaat en dat je gezond bent,  
Zoals jouw ziel goed gaat.  
Geliefde, jij brengt geloofsvertrouwen in de praktijk  
door wat je bewerkt voor je broeders en zusters,  
ook als ze vreemdelingen zijn.

Geliefde wees geen navolger van het boze  
maar van het goede.  
De goetdoener is uit God, de boosdoener heeft God niet gezien.

Veel had ik je te schrijven  
maar ik wil niet via papier en inkt aan jou schrijven.  
Ik hoop je snel te zien,  
En dan kunnen we van mond tot mond spreken.  
Vrede voor jou.  
Jou groeten de vrienden hier.  
Groet jij de vrienden daar bij name.

Uit: 3 Johannes 1-15

## **Lied 320 - Wie oren om te horen heeft**

### **Toespraak**

**Orgelspel** *Trio in G-gr.terts Chr. H. Rinck (1770-1846)*

## **Lied 324 – Wat vrolijk over U geschreven staat**

### **Voorbede**

### **Onze Vader**

- Allen gaan staan (indien mogelijk) -

## Lied - 'Aan onszelf teruggegeven' (nr 6 – eigen bundel)

tekst: Marijke de Bruijne

melodie: Magda Evertse



1. Aan ons - zelf te - rug - ge - ge - ven, kor - te span - ne  
uit - ge - he - ven bo - ven las - ten van het le - ven  
za - gen wij 'n vi - si - oen, al was 't maar e - ven  
hoe wij mo - gen zijn.

Beeld dat wij nu in ons dragen, stralend licht dat onze dagen  
richting geeft door wat wij zagen, lijf en geest  
voelen in de diepste lagen heelheid die geneest.

### Afscheid en Zegenbede

#### Vervolg lied - 'Aan ons zelf teruggegeven'

Volheid hebben wij ervaren waar w' in vrede samen waren,  
onze onrust kon bedaren, aangeraakt  
door de hemel die de aarde vasthoudt en bewaart.

Vleug van eeuwigheid, ontloken in een schepping zo gebroken,  
hoop als vonken aangestoken om ons heen.  
Tijd van gaan is aangebroken, wij gaan niet alleen.

**Orgelspel** Fuga III in d-kl. terts - F. Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)