



Vrijzinnige Gemeente Zierikzee

Buitengewone Wijkgemeente

GASTVRIJ



INFORMATIEBLAD

September, oktober, november 2021 nummer 4



GASTVRIJ

VOORGANGER

Franck Ploum **T. 06-48713792**
van Baerlestraat 42, 3314 BJ Dordrecht
E. mail@franckploum.nl

VOORZITTER / OUDERLING

Dirk Groenendijk **T. 415739**
Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee
E. d.groenendijk@zeelandnet.nl

SCRIBA / OUDERLING

Ben Hoexum **T. 416817**
Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee
E. hoexum@zeelandnet.nl

OUDERLING / KERKRENTMEESTER

Corrie Goudswaard-Kramp **T. 414067**
Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee
E. crkramp@zeelandnet.nl

DIAKEN

Jan-Jaap Maarsen **T. 411321**
Poststraat 52 • 4301 AD Zierikzee
E. maarsen@zeelandnet.nl

Noud Punt **T. 06-36055012**
Dijkgraaf 40 • 4303 BH Zierikzee
E. noudpunt@zeelandnet.nl

Wilma van Ouwerkerk **T. 411400**
Visserdijk 24 • 4301 ND Zierikzee
E. will-sie@hotmail.com

KERKRENTMEESTER

Kees Jobse **T. 720674**
Frederik Hendriklaan 13 • 4301 NZ Zierikzee
E. kjob@zeelandnet.nl

Vacature

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl



Voorwoord

Beste gemeenteleden,

Voor u ligt weer een nieuwe uitgave van.... “**GastVrij**”, het informatieblad van onze Vrijzinnige Gemeente.

Inmiddels zijn we al een heel stuk op weg in de zomer van 2021, hoewel “zomer” dit jaar eigenlijk nauwelijks van toepassing is. De kans is dan ook groot dat we zomaar het najaar inschuiven, en daarmee beginnen ook weer onze reguliere kerkdiensten.

U vindt deze in het rooster, en we zijn heel blij dat het koffiedrinken na de dienst misschien weer kan en mag. Tevens leest u in deze gids over onze startzondag in oktober, een mooi moment om met elkaar van gedachten te wisselen over onze Vrijzinnige Gemeente.

Al moet daar bij gezegd worden: alles onder voorbehoud en volgens coronaregels van de overheid.

We begroeten langs deze weg ook de nieuwe inwoners van Zierikzee en omstreken.

Bezoekt u eens een van onze kerkdiensten om de sfeer van de Vrijzinnige Gemeente in Zierikzee te proeven. We heten u van harte welkom in de Gasthuiskerk.

En kijk ook eens op onze website: www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad

Met vriendelijke groet,

Dirk Groenendijk, voorzitter

START
ZONDAG



**Jan
de Jonge
fietsen**

- fietsaccessoires
- fietsreparatie
- fietsverhuur
- (bedrijfs)fietsen
- fiets- en regenkleding

meer dan alleen fietsen

Weststraat 5-7 • 4301 BW Zierikzee • T 0111-412115
E info@jandejongefietsen.nl • www.jandejongefietsen.nl

Nu ook een vestiging in Burg haamstede (kerkstraat 1, 4328 LH)

Koetshuysch
KAAS

Melkmarkt 10A
4301 HB Zierikzee
Tel. 06 – 20635355

Ambachtelijke kaasleverancier

www.koetshuyschkaas.nl

E. jgstouten@filtnet.nl

**'t
Optiek
Zierikzee**


Havenpark 1
4301 JG Zierikzee
tel. 0111 411 611
fax. 0111 420 222
info@toptiekzierikzee.nl

Diensten/vieringen

DATUM	TIJD	VOORGANGER
Zondag 22 augustus	09.30 uur	dhr. Franck Ploum
Zondag 29 augustus	11.00 uur	Geen dienst
Zondag 5 september	09.30 uur	drs. Nel Roggeband-Baaij, Tholen
Zondag 12 september	11.00 uur	dhr. Franck Ploum
Zondag 19 september	09.30 uur	ds. Myrthe Leijdens, Burgh
Zondag 26 september*	11.00 uur	drs. Herman Meijburg, Den Dolder
Zondag 3 oktober	09.30 uur	mw. Marianne Zandbergen, Middelburg
Zondag 10 oktober*	11.00 uur	dhr. Franck Ploum, startzondag; m.m.v. klarinetgroep "Kwartezz", zie ook elders in deze GastVrij
Zondag 17 oktober	09.30 uur	mw. Cisca Peters, Maassluis
Zondag 24 oktober	11.00 uur	ds. Wim Jansen, Veere
Zondag 31 oktober**	09.30 uur	dhr. Franck Ploum
Zondag 7 november	11.00 uur	Geen dienst
Zondag 14 november*	11.00 uur	dhr. Franck Ploum, herdenking overledenen
Zondag 21 november	09.30 uur	mw. Lieke Bosveld, Zierikzee
Zondag 28 november	09.30 uur	ds. mr. Edward van der Kaaij, Aardenburg
Zondag 5 december	11.00 uur	ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee
Zondag 12 december**	09.30 uur	dhr. Franck Ploum

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17, Zierikzee.

Diensten met * aangegeven = Koffiedrinken na de dienst.

Diensten met ** aangegeven = Koffiedrinken voor de dienst vanaf 9.00 uur.

Wijzigingen voorbehouden.



Mededelingen van de kerkenraad

Ons gemeente-zijn

Wij kijken allen uit naar de tijd van vrij zijn van coronamaatregelen. En dan blijft het nog spannend hoe het verder zal gaan. Als gemeente is het ons goed gelukt om met aanpassingen in het afgelopen anderhalf jaar door te kunnen gaan. Ondanks twee maal een lange onderbreking van ons samenkomen op zondag zijn wij trouw in onze kerkgang gebleven. De kerkenraad heeft enige malen per e-mail vergaderd en dat heeft o.a. betekend dat wij het punt “zittingstermijnen van de kerkenraadsleden” hebben uitgesteld tot een moment waarop we weer fysiek konden vergaderen op 22 juni. Van onze zes kerkenraadsleden zijn er drie 75+. Nu zegt leeftijd niet alles. Het is geen graadmeter voor vitaliteit. Iedereen is volop gemotiveerd. Toch is het wel een statistisch gegeven dat dit zomaar kan veranderen en het gevoel, dat het er toch wel iets meer op aankomt, leeft ook. Daarom is het wijs om ons hierop samen te bezinnen. Hoe kunnen wij ons kleine gemeente-zijn continueren? Qua leeftijdsopbouw vertoont de gemeente eigenlijk hetzelfde beeld als de kerkenraad.

Franck schrijft in zijn bijdrage over 10 oktober als startzondag. Deze viering kan een mooie opmaat zijn naar onze ontmoeting na de dienst als we hopelijk weer kunnen koffiedrinken en ook voor broodjes zullen zorgen. Wij willen dan graag het gesprek dat in de kerkenraad is begonnen met de gemeente voortzetten. Hoe willen we gemeente-zijn? Wat is daarvoor nodig? Wie kan er mee doen? Kunnen taken binnen de kerkenraad ook voor een deel buiten de kerkenraad worden gedaan? Vragen te over om u als gemeente van harte uit te nodigen voor deze bijeenkomst van plm. 12.00 tot 13.00 uur.

Koffiedrinken

Zie * en ** in het rooster van diensten/vieringen. Dit is een voornemen dat alleen uitvoerbaar is wanneer het binnen de coronarichtlijnen past. Als het niet door kan gaan zullen we dit aan de kerkgangers doorgeven en ook op onze website vermelden.



Afscheid gastvoorgangers

Op de lijst van gastvoorgangers vervalt dr. Eric Cossee, die om gezondheidsredenen niet meer voorgaat. Hij kwam 40 jaar lang trouw één tot meerdere keren per jaar naar Zierikzee en was zeer verknocht aan de Gasthuiskerk. Hij straalde wijsheid en mildheid uit, in zijn (s)preken sprak hij in een mooie stijl. Wij luisterden naar gedegen overdenkingen. En dat waarschijnlijk zo'n 60 à 70 keer. Op 26 september gaat drs. Herman Meijburg voor de laatste keer voor. Ook hij kwam hier meerdere decennia. In het begin van de jaren 2000 namen we ook al eens afscheid toen Herman in Nieuw-Zeeland ging wonen en werken. Dat bleek achteraf voorbarig te zijn, want Herman kwam bijna elk jaar

naar Nederland en dan werd altijd een dienst in Zierikzee afgesproken. Twee woorden zijn vooral van toepassing: het labyrint en de aardbevingen. Het stukje land met een labyrint achter zijn huis was een prachtige levenssymboliek. En dat heeft hij in woorden naar ons overgebracht. Veel hebben we ook gehoord en gelezen over de verwoestende en beangstigende aardbevingen. Het lievelingslied van Herman is “Overall wonen, nergens thuis”.

Ben Hoexum, scriba

Bedankt

Vooruitblik op de vieringen

Zondag 22 augustus 09.30 uur - Psalm 145 vrij

Aan de hand van de psalmen-vrij hertalingen van Huub Oosterhuis staan we vanaf 30 mei vier zondagen stil bij de inhoud en betekenis van deze oeroude teksten en gebeden waarin vloeken en bidden, verlatenheid en lofzang hand in hand gaan. Op 22 augustus sluiten wij deze vieringenserie af. Richting het einde van het Boek der Psalmen, neemt de verwondering en de lofzang de overhand. Dat merken we ook in psalm 145. Een psalm over de vraag wie God dan wel mag zijn. Dat God er is, daar is geen twijfel meer over in deze psalm, de vraag is: hoe is God. In de berijming van Oosterhuis is God, barmhartig en vriend! *Barmhartig* is een eigenschap. *Vriend* is een plek die iemand heeft in je leven: geen hogehemelgod, geen machtige almacht, maar een barmhartige vriend! Dat moet bezongen worden, eeuw na eeuw.

Zondag 12 september 11.00 uur – Leven van een visioen

In tijden van onrust en onzekerheid zijn er veel onheilsprofeten die de onzekerheid aanwakkeren. Maar er zijn ook altijd mensen die opstaan en pogingen doen om mensen weer grond onder de voeten te geven. Soms door ze de weg te wijzen naar toekomst en soms door mensen te wijzen op waar hun wortels liggen, waar ze vandaan komen. In de bijbel vinden we leiders die passen bij beide strategieën. Twee personen die vooral gepoogd hebben mensen terug te brengen bij hun wortels waren Ezra en Nehemia. Ze lanceerden een project, dat je kunt kenschetsen als de “Thora-republiek”, een gebied waarin geleefd wordt naar de leefregels van Mozes. Dat moest een einde maken aan alle verdeeldheid en het heersen van de ene groep joden over de andere groep joden. We lezen uit Nehemia 7 en 8.

Zondag 10 oktober 11.00 uur – Startzondag

Op de tweede zondag van oktober geven we het officiële startschot van het nieuwe seizoen. We staan stil bij de betekenis van ons gemeente-zijn en kijken vooruit: wat staat ons te doen? Hoe ziet de toekomst van de vrijzinnigheid er uit? Wat betekent het om in deze tijd een kleine gemeenschap te zijn die vasthoudt aan dat oude steeds weer actuele verhaal van de bijbel en alles wat daaruit aan cultuur, kunst en literatuur is voortgekomen?

Na de viering is er (onder voorbehoud) een startprogramma tot 13.00 uur waarin we samen vooruitkijken, plannen maken, een lied zingen. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Dus meer informatie zal kort van tevoren per mail nog volgen.

Zondag 31 oktober 09.30 uur - Broodverhalen

Deel uit wat je hebt en kijk wat er gebeurt. Denk niet onmiddellijk in geld en kosten in “wie gaat dat betalen” of in “wat levert het ons op”. Dat zijn gedachten die beperken, die tegenhouden, die er voor zorgen dat er niets gebeurt. Het Marcusevangelie telt maar liefst drie broodverhalen. Vertellingen waarin brood gedeeld wordt en er meer dan voldoende blijkt te zijn, ondanks een dreigend tekort. De verhalen laten zien dat ons gangbare denken veelal passiviteit tot gevolg heeft en ze nodigen ons uit om te gaan kijken en denken vanuit waarden. We lezen Marcus 6, 30-44; 8, 1-9 en 8, 13-21.

Zondag 14 november 11.00 uur – Wij gedenken

De dood van een dierbare is altijd ingrijpend en laat vaak diepe wonden achter. Soms komt de dood als vriend, maar vaker brengt de dood een periode van rouw en ingetogenheid met zich mee. Na verloop van tijd gaat iedereen weer haar en zijn eigen gang en dan is het belangrijk vorm te geven aan herinnering en de lege plaats in je leven. Momenten van bewust gedenken helpen. En ze blijven helpen ook al is het al jaren geleden. Deze zondag gedenken wij onze geliefde en dierbare doden. Zij die ons in het voorbije jaar zijn overleden binnen onze gemeente en in onze eigen levens en omgeving noemen wij bij namen. Veel meer mensen gedenken wij in hart, gedachte en stilte. We zingen liederen van troost en hoop en lezen verhalen en teksten die richting geven, weg van verdriet, zonder te vergeten.



“Geen gewoonte, maar een keuze”

Ondanks dat corona nog lang niet weg is, leeft er in ons toch de hoop dat we vanaf september/oktober een beetje een nieuw begin kunnen maken. Een nieuw begin van redelijk gewoon elkaar ontmoeten, samen vieren en ook vooraf of na afloop koffiedrinken samen. Want natuurlijk willen we vieren, maar het is ook belangrijk

en goed te horen hoe het met iedereen gaat en verhalen uit het alledaagse leven met elkaar te delen.

Het was best spannend afgelopen jaar. Onze gemeente is niet groot en best kwetsbaar qua leeftijdsopbouw. Dus naarmate het samen kunnen vieren steeds weer werd uitgesteld, kwam ook de vraag: wie komen er straks nog? Heeft deze gemeente nog de kracht om een crisis als deze te doorstaan? Gelukkig hebben de vieringen vanaf mei bewezen dat die vrees voor “inzakken” ongegrond was. Misschien was er zelfs sprake van het tegendeel: de meeste mensen konden niet wachten om weer te komen. Dat is een goed teken. Het geeft aan dat “klein” niet wil zeggen dat er geen veerkracht meer in zit en dat geeft kracht en moed om verder te gaan.

Ook in “kerk” zijn we vaak geneigd te kijken naar kwantiteit, naar omvang en veelheid van activiteit. Maar de kracht zit toch vaak ook in klein en krachtig. In mensen die ergens voor staan en bewust ergens vorm en inhoud aan willen geven. Geen gewoonte, maar een keuze. En dat betaalt zich kennelijk in periodes als deze terug. We gaan dus voort op onze weg van richtinggevende woorden. We willen allemaal op onze eigen plek van leven en werken en zijn inhoud geven aan woorden als: heb lief, doe recht, wees naaste, probeer solidariteit op te brengen met mensen in nood verder weg. En al die pogingen van verbondenheid en vriendschap, solidariteit en liefde - geslaagd en mislukt - brengen we samen in ons vieren en samenzijn op zondag.

**Ik-zal is de God –
die stem**

**die ons voert
door ruige oorden**

**naar de bron
van zijn woord.**

**Dank daarvoor
en gezegend**

**Gij die uw gemeente
bijeenhoudt.**

Psalm 100 – vrij (Huub Oosterhuis)

Franck Ploum

**nieuw
begin**



UITVAARTZORG DE VLIIEGER



info@uitvaartdevlieger.nl
www.uitvaartdevlieger.nl

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12
4307 DA Oosterland
0111 402 000
(dag en nacht bereikbaar)



©Dutchieskleurplaten

**COLORS
@HOME**

DEURLOO
INTERIEURHUYS

Havenplein 3 | 4301 JD Zierikzee
Telefoon (0111) 41 59 51
E-mail deurloo@colorsathome.nl



Uw voetverzorgster aan huis.
Voor pedicure, voetmassage
en beenharsen.

VoetExpress

Petra Kooij

Oosterscheldestraat 35
4302 WG Zierikzee
T. (0111) 41 15 52
M. 06 50 29 19 03
E. Voetexpress@planet.nl

Lid van de beroepsorganisatie: *ProVoet*



NAZOMER

**IEDEREEN MAG
EEN LAATBLOEIER
ZIJN**

Loesje



Sint Domusstraat 17
4301 CM Zierikzee
Tel. 0111-41 42 22

Interview Hans Bergmans

“Moed houden, morgen komt een nieuwe dag”

Hans Bergmans (1937) en zijn familie zijn al jaren verbonden met de Vrijzinnige Gemeente.

Bergmans senior was diaken ten tijde van de Watersnoodramp, toen de Vrijzinnige Gemeente dienst hield in de Grote Kerk. In de winter stonden er vier kolossale kachels, waar de gemeente zich omheen groepeerde. Dominees maakten grote reizen, Bergmans senior haalde een dominee regelmatig af bij de pont van Zijpe. “Wanneer de kerken uitgingen zag het Havenplein zwart van de mensen”.



In de tweede wereldoorlog verbleven vader, moeder en de kleine Hans op Renesse, waar juist velen evacueerden ten gevolge van de inundatie van Schouwen-Duiveland. Maar de bevolking had brillen nodig, en die werden geleverd door de familie Bergmans. Hans was acht jaar en beschrijft door de ogen van een kind de vliegtuigen die overvlogen. Zijn vader zwaaide op het dak met een vlag, terwijl de bezetter vlak achter hen in de duinen zat. De spanning, op de schouders van zijn vader gezeten, vanuit het huis van de huidige juwelier pijsnel naar de overkant van de Ring, wanneer de bezetter net op ronde achter de kerk ging. Daar, bij Braber de timmerman was gezelligheid en kaartspel. “Honger hadden we niet, en we dronken thee van gedroogde appelschillen. Maar ach, nu drinken we rooibosthee”.

Daarnaast klinkt ook een ernstige toon. De “Tien van Renesse”. Als jongen zag ik de huifkar langskomen. Ik maakte wat geluid met een raam, en toen kwam er een hand door het zeil, die zwaaide, dat vergeet ik nooit.

Na de oorlog bezocht Hans de ambachtsschool en leerde voor timmerman. Vervolgens de militaire dienst, en toen het drukker werd in de brillenzaak van zijn vader, ging hij daar werken. Het vroegere winkeltje was gevestigd in het Jannewekken waar Hans nu al 78 jaar woont. Pas in 1959 ging de zaak naar “de Witte Zwaan” op het Havenpark, en is later verkocht aan ’t Optiek. (“En die doen het goed hoor!”) Ruim 47 jaar is Hans aan de zaak verbonden geweest. “Moet je je voorstellen, er zijn vijf opticiens in Zierikzee geweest!” Daarom weken Hans en Henk Bergmans ook jarenlang uit naar Ouddorp, waar zij een tweede zaak vestigden. Zijn vader kwam daar in eerdere jaren op verzoek van klanten met een koffer met brillen en glazen langs.

De familie kreeg ook het nodige op hun pad. De moeder van Hans overleed toen hij tien jaar oud was, en zusje Ria een baby. “Mijn vader hertrouwde, er kwamen nog twee broers, het was een goed gezin”.

Ondanks zijn optimistische levensvisie betitelt Hans 2020 als een moeilijk jaar. In maart van dat jaar belandde hij in het ziekenhuis en ging na een operatie drie keer per week dialyseren in Goes. In juli overleed zijn echtgenote Maatje, die al vier jaar in de Cornelia verbleef. Ondanks de omstandigheden denkt Hans hieraan terug als een goede tijd. Hij bezocht zijn vrouw dagelijks, en na haar overlijden is ze naar hun woning gebracht. “Eigenlijk nam ik elke dag afscheid van mijn vrouw.” Hij spreekt vol lof over zijn dochter Monique, de wijze waarop zij de uitvaart van zijn vrouw en haar moeder begeleid heeft.

Hans is een betrokken lid van de Vrijzinnige Gemeente. Broer Henk was diaken in de kerkenraad en zus Ria zong in de cantorij en brengt de gemeentegids rond. Hans zocht zijn vrijwilligerswerk buiten de kerk: bijna 30 jaar bij de vrijwillige brandweer en tot vandaag de dag vrijwilliger in het Watersnoodmuseum. “Waar ik het liefste in de winkel sta”. Ook gaat hij twee keer per week naar de sportschool. Na de dienst drinken Hans en Henk graag samen koffie bij zus Ria, aangevuld met Piet, ook meerijgend uit Haamstede. “We praten na (“Franck had een mooie overdenking zondag”) en we lachen ook heel wat af”.

Hans geeft zijn leven een ruime acht. Eigenlijk vindt hij dat dit ook logisch is. “Want zoveel heb ik niet meegemaakt toch?”.

“Maar de oorlog, de ramp, die zijn huis (en de toenmalige optiek) in het water zette dan?”

“Tja, na de ramp stond ons huis en de winkel onder water, en ging mijn vader tijdelijk zijn zaak voortzetten bij Hoogerheide, de huidige ijssalon Capri. Het was een schitterende zomer en toen de eigenaars op vakantie gingen nam mijn vader naast de brillen de ijsverkoop ter hand. Hij had zich wat verdiept in maten melk en room en toen was hij ook nog ijsmaker”.

Hans lacht. “Zo deden wij dat en zo doen we dat: moed houden, morgen komt er een nieuwe dag”.

Ina Braber



REFORMWINKEL DE ZONNEHOED

MELK EN BROOD, HOMEOPATHIE,
KRUIDEN EN VITAMINEN,
REFORM EN DIEETPRODUCTEN

POSTSTRAAT 31 ZIERIKZEE 0111 412067



Voor al uw brood en gebak naar

**Bakkerij de Visser
Appelmarkt 25
Zierikzee
0111-416264**

NAZOMER

**mj edelsmederij - juwelier
m. jech**

In "De Rookende Moor"

Korte St. Janstraat 11, 4301 AE Zierikzee
tel: 0111 415560, fax: 0111 450216



Diaconie

De data en doelen zoals die nu gepland staan zijn:

5 september	Stichting leergeld
3 oktober	Kerk in Actie: Kameroen
21 november	Hospice Kaaskenshuis



Alle doelen van harte aanbevolen!!

Diaconie collecte 5 september 2021

“Stichting leergeld”

De one-liner van deze stichting is: “ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN”.

Dat lijkt ons een duidelijk doel.

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via 112 lokale Leergeldstichtingen, die samen actief zijn in 74% van alle Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Meer in het bijzonder sturen wij de opbrengst van de collecte door naar de stichting Leergeld Oosterschelderegio. Eén van de 112 lokale stichtingen.

Voor wie?

Hulp nodig om er voor te zorgen dat uw kinderen mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes?

Ouders/verzorgers van kinderen van 4 tot 18 jaar die wonen in de Oosterschelderegio kunnen een beroep doen op Leergeld Oosterschelderegio. Dat kan als er een aantoonbaar inkomen is, dat onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en/of wanneer u gebruik maakt van schuldhulpverlening.



Leergeld

Alle kinderen
mogen meedoen

“Kerk in actie, Kameroen”

Ondertitel van deze inzameling is: Samen werken aan een stabiele toekomst.

Dit wordt onder meer bereikt door goede voorlichting te geven om om te gaan met de verwoestijning die in deze regio plaats vindt. Met een andere manier van werken of met andere gewassen en duurzame landbouwtechnieken kunnen boeren daar toch een leven opbouwen.

Al ruim vijftig jaar worden aan het theologische instituut van de kerk predikanten en kerkelijk werkers opgeleid op verschillende niveaus: van boeren die vrijwillig voorganger zijn tot volleerde predikanten. Voorgangers leren omgaan met problemen waar mensen in Noord-Kameroen mee te maken hebben. De strijd tegen armoede en hoe men als christenen goed omgaat met moslims, die in het noorden in de meerderheid zijn.

Van de opbrengst van de collecte wordt driekwart bestemd voor voorlichting en één kwart voor de opleiding van predikanten.



“Hospice Kaaskenshuis”



De collecte is wederom bestemd voor Hospice Kaaskenshuis hier in Zierikzee. “Als de dagen van het leven beperkt zijn, willen wij met zorg en aandacht proberen kwaliteit toe te voegen aan de dagen die er nog zijn..... thuis of in het hospice” Dit is in het kort wat het werk inhoudt.

We besteden elk jaar wel minimaal 1 collecte voor het Hospice.

- Omdat het werk wat zij doen zo belangrijk is.
- Omdat wij ons zeer verbonden voelen met hun werk.
- Omdat het zeer lokaal is.
- Omdat veel van onze leden wel iemand in hun kennissenkring hebben die gebruik heeft moeten maken van het Hospice.
- En zo zijn er nog veel meer redenen te geven.

De stichting Hospice Kaaskenshuis en VPTZ-thuis zet zich inmiddels al ruim 12 jaar in voor zorg en begeleiding van mensen in hun laatste levensfase. Dat gebeurt met hulp van vrijwilligers, bij mensen thuis op Schouwen-Duiveland of in hospice Kaaskenshuis in Zierikzee. De missie van het Kaaskenshuis is: “Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten, geven geschoolde vrijwilligers - in samenwerking met professionele zorgverleners - daar waar nodig en gewenst tijd, aandacht en ondersteuning”. De stichting werkt samen met de thuiszorg van Allévo. Een vast team van verpleegkundigen levert de verpleegkundige zorg, op dezelfde manier als dat bij mensen thuis zou gebeuren.



Laat theologie meer over wijsheid gaan

In de nieuwsbrief van de VVP van juni 2021 valt deze beschouwing op, die naar mijn idee goed past in het gedachtegoed van onze gemeente.

Ben Hoexum

“De theologie als een wijsheidswetenschap heeft te lang, te weinig aandacht gekregen, aldus emeritus-hoogleraar Frits de Lange. Want volgens hem gaat theologie niet alleen maar over kennis, godsbewijzen en dogma’s. Frits de Lange was hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. In juni 2021 hield hij zijn afscheidscollege waarin hij een pleidooi hield voor wijsheid. “Wijsheid omschrijf ik als het besef dat je deel uitmaakt van grotere verbanden en dat je je daartoe wil verhouden,” aldus De Lange. “Het besef dus ook, dat je vooral heel veel niet weet. Zij veronderstelt reflectieve zelfkennis en een ontwikkeld omgevingsbewustzijn. Het gaat ook bij wijsheid om kennis, jazeker, maar die kennis ligt ingebed in het vermogen om complexe situaties te overzien, prioriteiten te stellen, en goed te kunnen oordelen over wat in een gegeven situatie te doen staat”. Volgens hem is deze benadering te lang verwaarloosd en is de focus komen te liggen op kennis en feiten. “Maar ik denk dat we een vitale zenuw te pakken hebben als we het primitieve hart van religie zoeken in de ervaring van dat wat onontkoombaar groter en sterker is dan onszelf en de resonantie die dat oproept”. De Lange wil dus meer aandacht voor de religieuze ervaring en wat dat voor invloed heeft op ons leven en onze omgeving. “Een wijsheid die niet met gepolijste grammaticale zinnen uit weldenkende hersens rolt, maar vanuit de tenen komt”. Religie hoort zodoende over het leven te gaan; over hoe wijzelf in het leven staan en ons verhouden tot anderen. Religie is dan niet langer een feitensysteem met regels, maar een doorleefd geheel van ervaringen. “De winst van deze benadering van het christendom als wijsheidstraditie is dat ze geen confessioneel isolement verdraagt maar het gesprek zoekt met andere wijsheidstradities. Wijsheidstheologie opteert voor een theologie zonder muren. Zij doet niet aan apologetiek, maar zoekt de verwantschap”.



Verantwoording collectes en giften

In de periode 9 mei tot en met 11 juli 2021

- | | | | |
|---|---------------------|---|----------|
| • zondag 9 mei 2021 | Wilde Ganzen | : | € 82,70 |
| • zondag 16 mei 2021 | Kinderen in de knel | : | € 77,75 |
| • zondag 23 mei 2021 | Lilianefonds | : | € 85,60 |
| • zondag 30 mei 2021 | KIA Bangladesh | : | € 60,50 |
| • zondag 13 juni 2021 | Voedselbank | : | € 49,70 |
| • zondag 20 juni 2021 | Hospice | : | € 67,05 |
| • zondag 27 juni 2021 | KIA Zuid-Afrika | : | € 54,00 |
| • zondag 11 juli 2021 | KIA vakantiepret | : | € 64,70 |
| | | | |
| • Kerkrentmeesters (periode 9 mei t/m 25 juli 2021) | | : | € 485,65 |
| • Verjaardagsfonds (periode 1 maart t/m 15 juli 2021) | | : | € 140,00 |



Zeelandia

Gebruik website

Info www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl



Het afgelopen jaar (vanaf juli 2020) is het bezoek en het aantal aangeklikte pagina's fors toegenomen. Dat is ook goed te zien aan het gemiddeld aantal bezoekers per dag (vanaf febr. 2020). Opvallend is de 50% toename in april en het niveau erna. Gemiddeld klikken bezoekers 2 pagina's per bezoek aan.



De best bezochte pagina's dit jaar komen ongeveer overeen met die van vorig jaar. Het onderstaande overzicht is een momentopname; het verschilt per maand. Zo werd in het begin van het jaar ds. Klaas Hendrikse ook vaak aangeklikt.

- Anbi
- Franck Ploum
- Terugblik
 - Zondag 24 mei
 - Weekend 10-11 april
- Berichten
 - “Zondag 9 mei, welkom met regels”
 - “We gaan weer van start”
 - Voorwoord Gastvrij juni, juli en augustus
- Activiteiten
- “Zo staat geschreven”
- Preekrooster
- Contact

In juni is de pdf van Gastvrij juni, juli, augustus 18 keer gedownload.

In het overzicht is niet vermeld de belangstelling van hackers voor de site. Er worden dagelijks pogingen ondernomen om de site te besmetten met o.a. phishing-software. De site heeft een voorziening, die aanvallen succesvol pareert. Pogingen van de laatste zeven dagen: Verenigde Staten 33, Duitsland 19, Italië 9, Frankrijk 10, China 8. De herkomst zegt niets: hackers kunnen overal zitten, ze verbergen hun IP-adres via VPN.

Bram Wolthoorn, webmaster, 25 juni 2021





**verwenerij in chocolade,
verse noten en delicatessen**

Appelmarkt 5, 4301 CA Zierikzee, 0111 412679

Gastvrij



bouwbedrijf

QUANT

SINDS 1919

0111- 413400

www.bouwbedrijfquant.nl

Kwaliteit is geen kwestie van toeval

TEGELTJES WIJSHEID

Van de kalender Tegeltjeswijsheid.

*“Een hut gevuld met gelach is rijker dan
een paleis gevuld met verdriet”*



Kraanplein 12 - 14
4301 CH Zierikzee

tel. 0111 412931
fax. 0111 417936



restaurant
de Proeverij

info@restaurantdeproeverij.nl
www.restaurantdeproeverij.nl

Kerkomroep

U kunt onze diensten als volgt vinden:

- Ga naar de **website** www.kerkomroep.nl
- en vul in bij **Vind uw kerk**: Vrijzinnige Gemeente Zierikzee (geef daarna enter of klik op de loep)



- daarna kiest u: **Gasthuiskerk - Vrijzinnige Gemeente**

Resultaten voor 'Vrijzinnige Gemeente Zierikzee'			
Plaats ▾	Kerk ▾	Live	Type uitzendingen
Zierikzee Zeeland	Gasthuiskerk - Vrijzinnige Gemeente ALG		geluid

Onderaan op de site worden ook de eerdere diensten weergegeven, zodat u ze later nog eens kunt beluisteren.

Als u rechts het blokje **Toevoegen aan “Mijn kerken”** aanklikt kunt u voortaan bij www.kerkomroep.nl via de tab “Mijn Kerken” direct naar ons station.

Ook kunt u de link van de kerkomroep gebruiken die rechtsonder op de website van onze wijkgemeente is te vinden: www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl



Wij wensen u veel luisterplezier toe en mocht u vragen hebben over de kerkomroep, laat het ons dan even weten.

Kees Jobse



Het labirint staat
symbool voor onze
levensweg



TEKENING: POL WIJNBERG
(UIT HET BOEK 'INNERLIJK PELGRIMEN'
(HET INNERE WERELD VAN HART))



TEKENING: POL WIJNBERG
(UIT HET BOEK 'INNERLIJK PELGRIMEN'
(HET INNERE WERELD VAN HART))

Omdat afscheid nemen zorg vraagt...



**uitvaartonderneming
Lieke Bosveld**

- Woont in Zierikzee, werkt door heel Zeeland.
- Professionele en creatieve begeleiding, met aandacht voor kinderen en bijzondere familierelaties.
- Voorgesprek en nazorg zijn gratis.
- Geeft lezingen over rouw en afscheid.

Tel. 0113 - 22 88 49

dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartondernemingliekebosveld.nl



Het ga je goed

Moge wat op je weg komt jou tot zegen zijn:
De vreugde van de ontmoeting, de pijn van de ontbering,
De tijd van de verwachting, het genot van de volheid,
De kaalte van het gemis.

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
Dat je ogen met mildheid kijken, dat je handen open zijn en
opbouwen,
Dat je luistert tot in het zwijgen, dat je woorden oprecht zijn
En dat je in hart en nieren bewogen bent
Om de mens op je weg.

God zegene jouw weg, moge jouw leven tot Gods eer zijn.

Andries Govaart



Kruispunt

De afdeling religie van Radio Schouwen-Duiveland.

Woensdag: **18.00 – 19.00 uur Kruispunt**
 (Kerkelijk informatieprogramma)
 19.00 – 20.00 uur De Schatkist
 (Bijbels kinderprogramma)
 20.00 – 21.00 uur De Levensbron
 (Herhaling Geestelijk verzoekplatenprogramma)

Donderdag: **09.00 – 10.00 uur Herhaling Kruispunt**
 10.00 – 11.00 uur De Levensbron

Zondag: **08.00 – 09.00 uur Herhaling De Schatkist**
 09.30 of 10.00 uur Kerkdienst
 Rechtstreeks uit een van de kerken op ons eiland

Etherfrequentie 107.1 FM in Duiveland en 107.8 FM in Schouwen,
107.6 op de kabel.

Redactie: Postbus 121, 4300 AC Zierikzee
 of
 Calandweg 51, 4301 LX Zierikzee

Van de Redactie

Met dank voor de tijdige toezending van uw kopij, delen wij u mede dat het volgende nummer eind november /begin december zal verschijnen.

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 6 november 2021 in te leveren bij Redactie GastVrij Steenbank 46, E. d.groenendijk@zeelandnet.nl

- Het redactieteam wordt gevormd door:
 Ben Hoexum en Dirk Groenendijk
- Adressering en bezorging:
 Ria Quist, T 415928

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken en anonieme brieven te weigeren of in te korten.



Gelukwens

De dagen worden korter, de zon zakt steeds lager. Het is tijd voor mij om te gaan', zei Zwaluw.

"Waar ga je heen?" vroeg Egel.

"Naar het zuiden. Het zal een lange reis worden. Pas in het voorjaar zal ik terugkomen."

"Ik heb wat voor je", zei Egel. Hij liep weg en kwam even later terug met een enorm rotsblok dat hij achter zich aan sleepte.

"Wat is dat?" vroeg Zwaluw.

"Een gelukssteen", zei Egel. "En ik wens je HEEL VEEL geluk!"

"Wat lief", zei Zwaluw. "Maar deze is te groot, die krijg ik nooit mee. Ik kom er niet eens mee de lucht in."

"O", zei Egel. Hij keek sip.

"Het gaat niet om de grootte", zei Zwaluw. "Het gaat om de wens."

"Wacht", zei Egel. Hij rende weg en kwam terug met een zandkorreltje.

"Wat lief", zei Zwaluw. "Maar deze is te klein! Die raak ik onderweg kwijt."

Egel rende weer weg en kwam terug met een klein, rond kiezelsteentje.

"Alsjeblieft", zei hij tegen Zwaluw. "Ik wens je heel erg veel geluk onderweg. Denk je nog eens aan me als je het steentje ziet?"

"Dank je wel, Egel. Dat zal ik doen."

Zwaluw stopte het steentje tussen zijn veren en vloog weg.

Egel keek hem na tot hij voorbij de horizon was.



Iris Boter



Andere informatie

Om onze Ledenadministratie zo goed mogelijk op peil te houden, verzoeken wij u dringend eventueel gewijzigde persoonlijke omstandigheden via onderstaand bericht door te geven aan onze scriba:

Ben Hoexum
Verrenieuwstraat 44
4301 HZ Zierikzee
T. 416817

Ook nieuw ingekomenen kunnen zich zo melden.



Hierbij geef ik de volgende wijzigingen door:

NAAM	:	_____
VOORNAMEN	:	_____
GEBOORTEDATUM	:	_____
STRAAT	:	_____
HUISNUMMER	:	_____
POSTCODE	:	_____
PLAATS	:	_____

➤ Bovenstaand persoon gezin
gaat verhuizen naar

GAAT PER (DATUM)	:	_____
STRAAT	:	_____
HUISNUMMER	:	_____
POSTCODE	:	_____
PLAATS	:	_____

➤ Bovenstaand persoon is

<input type="checkbox"/> gehuwd	d.d.	_____
gehuwd met	:	_____
	d.d.	_____
<input type="checkbox"/> gescheiden	d.d.	_____
<input type="checkbox"/> geboren	d.d.	_____
<input type="checkbox"/> overleden	d.d.	_____

Overige adressen

VERJAARDAGSFONDS

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067
Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee
E. crkramp@zeelandnet.nl

KERKELIJKE ONTVANGER

Adri van der Schelde T. 413878
Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee
E. administratie@hervormdzierikzee.nl

KERKBODE

Abonnementen
Adri van der Schelde T. 413878
Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee
E. kerkbode@hervormdzierikzee.nl

BEHEER WEBSITE

Bram Wolthoorn
tijdelijk p/a H. Wolthoorn
Distelvinklaan 1 • 3951 WN Maarn
E. bram.wolthoorn@gmail.com

REDACTIE

Dirk Groenendijk T. 415739
Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee
E. d.groenendijk@zeelandnet.nl

Ben Hoexum T. 416817
Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee
E. hoexum@zeelandnet.nl

Samenstelling
Cor Kooij T. 417357
Oosterscheldestraat 35 • 4302 WG Zierikzee
E. ckooij01@delta.nl

Diaconie: IBAN: NL75 RABO 0375169873
Gemeentewerksfonds, Gemeentegids Vrijzinnige Gemeente en Kerkrentmeesters
Buitengewone wijkgemeente:

- IBAN: NL97 RABO 0357 8483 81 of
- IBAN: NL46 RABO 0373 7336 31 t.n.v. Wijkraad kerkrentm. Buitengew. Wijk.

BEZOEKWERK

Coördinatie
Co van der Valk T. 414713
Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee

BLOEMEN IN DE KERK

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067
Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee
E. crkramp@zeelandnet.nl

VERKOOP COLLECTEBONNEN

Co van der Valk T. 414713
Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee

ORGANISTEN

Coördinatie
Giljam Bil T. 652539
Poortkade 152 • 4302 VA Zierikzee
E. giljambil@zeelandnet.nl

KERKCENTRUM

Havenplein 17 • T. 412073
4301 JD Zierikzee

Verhuur
Adri van der Schelde T. 413878
Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee
E. administratie@hervormdzierikzee.nl



*Willem Grinwis, Arie-Jaap Arensman,
Linda Hollestelle-Oosterwijk & Leendert van der Werf*

AA | **Arensman**
uitvaartverzorging

VOORHEEN | *de Jonge & Uijl*

0111 - 412877

Uitvaartcentrum "Vredehof"

Oude Lagezoom 6, 4328 ED Burgh-Haamstede

www.arensmannuitvaart.nl