



Vrijzinnige Gemeente Zierikzee

Buitengewone Wijkgemeente

GASTVRIJ



INFORMATIEBLAD

December 2020, januari, februari 2021 nummer 1



Vrijzinnige Gemeente Zierikzee

Buitengewone Wijkgemeente

GASTVRIJ

VOORGANGER

Franck Ploum T. 06-48713792
van Baerlestraat 42, 3314 BJ Dordrecht
E. mail@franckploum.nl

VOORZITTER / OUDERLING

Dirk Groenendijk T. 415739
Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee
E. d.groenendijk@zeelandnet.nl

SCRIBA / OUDERLING

Ben Hoexum T. 416817
Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee
E. hoexum@zeelandnet.nl

OUDERLING / KERKRENTMEESTER

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067
Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee
E. crkramp@zeelandnet.nl

DIAKEN

Jan-Jaap Maarsen T. 411321
Poststraat 52 • 4301 AD Zierikzee
E. maarsen@zeelandnet.nl

Noud Punt T. 06-36055012
Dijkgraaf 40 • 4303 BH Zierikzee
E. noudpunt@zeelandnet.nl

Wilma van Ouwerkerk T. 411400
Visserdijk 24 • 4301 ND Zierikzee
E. will-sie@hotmail.com

KERKRENTMEESTER

Kees Jobse T. 720674
Frederik Hendriklaan 13 • 4301 NZ Zierikzee
E. kjob@zeelandnet.nl

Vacature

www.Vrijzinnigegemeentezierikzee.nl



Voorwoord

Beste gemeenteleden,

Voor u ligt de nieuwe uitgave van ons gemeenteblad GastVrij. Nog steeds zijn wij als kerkenraad gebonden aan allerlei regels en voorschriften voor wat betreft het organiseren van onze kerkdiensten.

Want: waar ik in de voorgaande editie nog dacht en schreef dat er geen 2de golf zou komen, gebeurde dat helaas wél, en beheerst covid-19 nog steeds ons dagelijks leven.

Gelukkig kunnen er onder beperkende maatregelen wél diensten worden gehouden en daar zullen we het voorlopig mee moeten doen. E.e.a. heeft uiteraard ook invloed op het invullen van de diensten, want o.a. het zingen door de aanwezigen is nog verboden (tenminste nu, half november).

Uiteraard zullen wij tussentijdse wijzigingen van de overheid doorvoeren.

Zoals gebruikelijk vindt u het nieuwe preekrooster en verder nieuws, vooruitblikken en overzichten.

Wij wensen u allen veel moed en geduld toe bij het accepteren van andere leefomstandigheden en bovenal een goede gezondheid.

En uiteraard, ondanks alles:

“Goede Kerstdagen en een Voorspoedig 2021”

Met vriendelijke groet,

Dirk Groenendijk, voorzitter





**Jan
de Jonge
fietsen**

- fietsaccessoires
- fietsreparatie
- fietsverhuur
- (bedrijfs)fietsen
- fiets- en regenkleding

meer dan alleen fietsen

Weststraat 5-7 • 4301 BW Zierikzee • T 0111-412115
E info@jandejongefietsen.nl • www.jandejongefietsen.nl

Nu ook een vestiging in Burg haamstede (kerkstraat 1, 4328 LH)

Koetshuysch
KAAS

Melkmarkt 10A
4301 HB Zierikzee
Tel. 06 – 20635355

Ambachtelijke kaasleverancier

www.koetshuyschkaas.nl

E. jgstouten@filtnet.nl



**'t
Optiek
Zierikzee**


Havenpark 1
4301 JG Zierikzee
tel. 0111 411 611
fax. 0111 420 222
info@toptiekzierikzee.nl

Diensten/vieringen

DATUM	TIJD	VOORGANGER
Zondag 6 december	09.15 uur	mw. Nel Verburg, Den Haag
Zondag 13 december	09.15 uur	dhr. Franck Ploum, <i>met medewerking van soliste Helena Biemond</i>
Zondag 20 december	09.15 uur	mw. Lieke Bosveld, Zierikzee
Kerstvrijdag 25 december	09.15 uur	dhr. Franck Ploum, <i>met medewerking van soliste Helena Biemond en violiste/soliste Lydia Evers</i>
Zondag 27 december		Geen dienst
Zondag 3 januari	09.15 uur	mw. Nel Verburg, Den Haag
Zondag 10 januari	09.15 uur	dhr. Franck Ploum, <i>met medewerking van gitarist/solist Jan Verswijveren</i>
Zondag 17 januari		Geen dienst i.v.m. "Eenheid v.d. Christenen"
Zondag 24 januari	09.15 uur	ds. Jan Klijsma, Brouwershaven
Zondag 31 januari	09.15 uur	dhr. Franck Ploum
Zondag 7 februari		Geen dienst
Zondag 14 februari	09.15 uur	mw. Marianne Zandbergen, Middelburg
Zondag 21 februari	09.15 uur	ds. Wim Jansen, Veere
Zondag 28 februari	09.15 uur	dhr. Franck Ploum
Zondag 7 maart	09.15 uur	dr. Chris Vonck, Brasschaat
Zondag 14 maart	09.15 uur	ds. Leuny de Kam, Oostkapelle

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17, Zierikzee.

Bij verandering van de coronarichtlijnen kunnen de tijdstippen worden aangepast. Ook overige wijzigingen voorbehouden.



Mededelingen van de kerkenraad

Diensten/vieringen

Op 13 september zijn wij weer begonnen en ons eerste lied was “Vol van verwachting zijn wij gekomen”. Hoe is het verder gegaan met onze verwachtingen? Na twee zondagen nog samen kunnen zingen was dit vanaf 11 oktober niet meer mogelijk. Een stap terug in de beleving en gelijk ook weer een stap vooruit. Want hoe goed komt het binnen, het zingen en spelen van solisten. Zo intens als het gebracht wordt, zo intens wordt er ook naar geluisterd. Zo is het ook met de teksten en gesproken woorden in de overdenkingen. De kerkenraad is blij dat de gemeente na een half jaar onderbreking de draad weer heeft opgepakt en laat zien dat we er samen op een verantwoorde wijze voor willen gaan. Een prachtig voorbeeld hiervan is het systeem van aanmelding voor de herdenkingszondag op 8 november: 10 gemeenteleden boden spontaan aan om bij overschrijding van het maximale aantal van 30 thuis te blijven, zodat er geen enkele drempel was voor de uitgenodigde families. Gelukkig liep het zo dat van dit aanbod geen gebruik hoefde te worden gemaakt.

Hoe gaan we verder? In afwachting van de virusontwikkelingen gaan we voorlopig door met diensten/vieringen om 9.15 uur. Bij de toepassing van de richtlijnen blijkt de anderhalve meter afstand het moeilijkste te zijn bij de uitgang. Wij willen hier samen alert op zijn.

Voor enkele zondagen en de kerstviering is medewerking van solisten afgesproken en voor de andere gaan we proberen dat een gemeentelid de liederen zingt. Bij het schrijven van deze kopij zijn de eerste afspraken al gemaakt.

Kerstviering

Het is een gegeven dat de opkomst met kerst in normale omstandigheden groter is dan in andere diensten. Wij hebben daarom besloten dat we ook dan met het systeem van aanmelding gaan werken. We doen dit als volgt:

- De aanmeldperiode voor kerkgangers is van 18 tot en met 22 december, zij ontvangen daarover een bericht op 18 december.
- De overige gemeenteleden van wie geen e-mailadres bekend is kunnen zich in die periode telefonisch of per mail bij mij aanmelden.
- Bij overschrijding van 30 is eerst de volgorde van aanmelding binnen de groep kerkgangers bepalend en daarna als er nog ruimte is de volgorde van aanmelding binnen de groep “overige gemeenteleden”.

Zodra de richtlijn om maximaal 30 kerkgangers mensen toe te laten exclusief de mensen die een taak hebben niet meer van toepassing is, vervalt uiteraard deze regeling.



Wisseling in het team van de diaconie

Op 22 november hebben wij afscheid genomen van Wim Welmer. Na ruim 21 jaar plezierig en constructief samenwerken zullen wij Wim missen in ons team en in onze gemeente. Elders in deze GastVrij staat een interview met Wim. De slotwoorden van het interview zouden hier helemaal passen. Op 29 november, op de eerste adventszondag heel passend een nieuw begin: de bevestiging van Jan-Jaap Maarsen als diaken. Wij zijn heel blij dat voor de verhuizing van Wim de opvolging is geregeld en dat ze samen de overdracht van taken hebben kunnen regelen.

Sjalom Wim! Welkom Jan-Jaap!

En zo gaan wij de maand december in. Advent. En zo kom ik weer bij de woorden uit de eerste zin van deze bijdrage “Vol van verwachting”.

Ben Hoexum, scriba



UITVAARTZORG DE VLIEGER



info@uitvaartdevlieger.nl
www.uitvaartdevlieger.nl

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12
4307 DA Oosterland
0111 402 000
(dag en nacht bereikbaar)

Enjoy the moment

Zeelandia is leverancier van bakkerij- ingrediënten. Innovatieve, aantrekkelijke producten zijn het resultaat van jarenlange ervaring en gedegen kennis van markten - overall ter wereld. Zeelandia functioneert als bron van inspiratie én informatie voor het ontwikkelen van verleidelijke bakkers- producten. Zeelandia weet wat genieten is en gunt u hetzelfde.



 **Zeelandia**

Postbus 9
4300 AA Zierikzee
Telefoon 0111-419000
Fax 0111-419951
www.zeelandia.nl



Gastvrij



mj edelsmederij - juwelier m. jech

In "De Rookende Moor"

Korte St. Janstraat 11, 4301 AE Zierikzee
tel: 0111 415560, fax: 0111 450216



Terugblik:

In een dienst met het thema “**Gedragen**” herdachten we 8 november de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn overleden.

- Bep van de Sande- Tilroe overleden 21 november 2019
- Liesje van Dijke-Wisselink overleden 4 april 2020
- Robert Eygenhuysen overleden 7 april 2020
- Wijnanda Scheffers- Stoutjesdijk overleden 2 mei 2020
- Joop van Enoo overleden 15 juli 2020
- Maatje Bergmans- vd Wielen overleden 22 juli 2020
- Co van Brouwershaven- Hoogerwerf overleden 3 augustus 2020
- Clara van Loon overleden 24 september 2020
- Rinus de Vos overleden 11 oktober 2020

We herdachten hen door het noemen van hun naam en het voor elk ontsteken van een kaars, die na afloop van de dienst mocht worden meegenomen door aanwezige familieleden.





Geen vreemden voor elkaar

We zijn geen vreemden voor elkaar
Al spreken we andere talen.
We zijn geen vreemden voor elkaar,
We zijn van één zon de stralen.

We zijn naar 't zelfde beeld gevormd
Al zien we met andere ogen.
We zijn naar 't zelfde beeld gevormd
Door één Levensgeest bewogen.

We zijn een leven onderweg
Al volgen we andere wegen.
We zijn een leven onderweg
En wie komt geen ander tegen.

Marcel Zagers (uit Open Deur)



Vooruitblik op de vieringen

29 november – eerste zondag van de advent

De advent staat bol van profeten en visioenen, we zien verwachtingsvol uit naar nieuw begin en de hoop dat vrede en harmonie toch ruimte krijgen in onze wereld groeit tot in de hemel. We gaan deze zondag luisteren naar profetische stemmen uit onze tijd en uit de bijbel. Waar dromen en droomden ze van, welke verwachting willen ze met ons delen, en hoe sluit dat aan bij onze eigen hoop en verwachtingen? We ontsteken de eerste adventskaars, om te groeien naar licht en in de hoop dat wij zelf licht in deze duistere wereld kunnen worden en zijn. In deze viering bevestigen wij Jan-Jaap Maarsen als diaken.

13 december – derde zondag van de advent

Vrouwen spelen een belangrijke rol in het scheppen van toekomst. Dat weet het bijbelse verhaal. Daarom zijn er heel wat verhalen over nieuw begin zonder dat mannen daar mee van doen hebben. Alle Aartsmoeders bijvoorbeeld zijn onvruchtbare vrouwen. Toch ontstaat juist uit hen iets nieuws, worden mensen van vrede geboren. De evangelist Lukas zet deze lijn voort: de onvruchtbare Elisabeth wordt zwanger van Johannes en Maria wordt zwanger zonder tussenkomst van een man. Niet uit man en macht, maar uit kwetsbare krachten, niet aflatend geestkrachtig, komt de nieuwe mens!

25 december – 1e Kerstdag

We vieren een nieuwe geboorte en een belofte van toekomst. In de langste nacht is licht en leven teruggekeerd en we vieren in de geboorte van Jezus dat ook wij dragers van dat licht in deze donkere wereld mogen en kunnen zijn. Tegen de schijnbare feiten in houden wij vast aan een nieuwe wereld waar recht is en brood voor allen, waar liefde en solidariteit de koers bepalen. Zo'n wereld komt er niet zo maar, en die wordt ons ook met kerstmis niet in de schoot geworpen. Kerstmis is eerder de herinnering er aan, een wakker schudden en een herijken van wat we diep van binnen weten en verlangen: dat wij mensen van die nieuwe wereld kunnen zijn.

10 januari – De Doop van Jezus

Deze zondag lezen we de doopverhalen van Jezus. Hij is volwassen en maakt een bewuste keuze. Het is een doop van ommekeer en zeker niet een christelijke doop zoals wij die verstaan. Je laten dopen is een ritueel tegen de feiten in. Gedoopt worden wil niet zeggen dat je lid bent geworden van een kerk, een instituut. Wel zegt het dat je leeft met een ideaal, soms tegen beter weten in zult vasthouden aan wat niet lijkt te kunnen: vrede, mensenrecht, liefdevolle omgang, wereldwijd. En met elkaar drukken wij in de doop de hoop uit dat het ons zal lukken elkaar op deze weg ten voorbeeld te zijn.

31 januari – Een scheppend loflied

De thema's klimaat en ecologie zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Ook in de theologie is er steeds meer aandacht voor de relatie tussen mens en aarde. De mens als heerser en overheerser is op zijn retour, die mens heeft er een puinhoop van gemaakt. Het vraagt een nieuwe lezing van scheppingsverhalen en de rol van de mens in die schepping. In deze viering lezen we uit Genesis 1 en 2. We pogen er naar te kijken met nieuwe ogen.

28 februari – Ontzagwekkende schepping

Aan de hand van psalm 8, in verschillende vertalingen, staan we stil bij dat prachtige geheel dat de aarde vormt. Een netwerk waarin tot in de kleinste details alles met alles in verband staat. Ook de mens maakt daar deel van uit. Wij zijn niet los te denken van dat netwerk en van die ecosystemen. Wij kunnen alleen maar bestaan in relatie.

Bij de adventstijd:

Profeten

Bijbelse profeten zijn geen waarzeggers, geen glazenbol-kijkers, het zijn observeerders, het zijn mensen met een scherpe neus voor recht en onrecht, een scherpe blik op het gedrag van mensen en de mogelijke gevolgen die dit heeft. Maar er waren ook in die dag ook veel andere profeten: zij die in dienst waren van het Hof. Hofprofeten verkondigen de stem van het Hof, de rijken, de machthebbers: kijk eens hoe geweldig wij het doen. Kijk eens hoe goed wij zijn. Wat een prachtige gebouwen we neerzetten, hoe geweldig de economie draait. Zij waren meesters in het verkondigen van nepnieuws en probeerden het volk ervan te overtuigen dat ze geen keuze hadden, dat ze dit geweldig moesten vinden, ook al hadden ze er zelf helemaal niets aan.

Profeten als Micha, Amos en Jesaja gaven tegengeluid. Zij klaagden de machthebbers aan: jullie verlinken het volk, jullie kennen slechts één belang: het eigen belang. Maar daar laten ze het niet bij. Ze veroordelen niet alleen het gedrag van de machthebbers, ze klagen ook het volk zelf aan. Jullie laten je verleiden, jullie zijn meelopers, jullie zorgen er met jullie gedrag voor dat zij in het zadel blijven. En als je de kans krijgt om een graantje mee te pikken dan doe je dat. En je zwijgt over het onrecht, want je hebt zelf bloed aan je handen.

Zoals evangelisten goed nieuws verkondigen in Jezus' dagen, door mensen een ander verhaal te geven om van te leven. Zo proberen de bijbelse profeten het volk terug te brengen naar de Thora en haar gerechtigheid. Omdat ze zien dat het leven zoals het geleefd wordt wel uit moet lopen op een ondergang. Het uiteindelijke doel van deze profeten is recht en gerechtigheid van Godswege. Maar van Godswege is iets anders dan dat God het regelt. Het ligt niet buiten onszelf. De keuze ligt in mensen zelf. En ze bieden mensen een alternatief: wat als je nou eens

weggaat van man en macht, loslaat wat je denkt dat niet anders kan en een nieuwe weg baant: een weg voor de Eeuwige, waarop dalen van duisternis gevuld en bergen van onrecht afgegraven worden.

Uit: Franck Ploum, Zo staat geschreven

Zo staat geschreven

Honderd korte commentaren bij de bijbel

Eind januari 2021 start voor de tweede keer de “Maand van de Bijbel”. Dit initiatief van diverse uitgeverijen - waaronder bijbeluitgever Royal Jongbloed - vraagt aandacht voor de zeggingskracht van het bijbelse verhaal in al haar facetten.

In dit kader verschijnt in de tweede helft van januari een nieuwe bundel van Franck Ploum: *Zo staat geschreven – honderd korte commentaren bij de bijbel*. De bundel bevat exegetische, politieke en maatschappelijke commentaren, maar ook biografische en anekdotische stukjes. Het zijn teksten van maximaal een pagina. Dus goed te lezen als een kort moment van bezinning, of als aanzet om verder stil te staan bij een bijbeltekst.

Of er iets van een presentatie mogelijk is in januari, is nu nog niet te overzien. Maar zo gauw daar duidelijkheid over is zullen we u informeren.

Franck Ploum



Havenplein 3 | 4301 JD Zierikzee
Telefoon (0111) 41 59 51
E-mail deurloo@colorsathome.nl

Omdat afscheid nemen zorg vraagt...



uitvaartonderneming Lieke Bosveld

- Woont in Zierikzee, werkt door heel Zeeland.
- Professionele en creatieve begeleiding, met aandacht voor kinderen en bijzondere familierelaties.
- Voorgesprek en nazorg zijn gratis.
- Geeft lezingen over rouw en afscheid.

Tel. 0113 - 22 88 49

dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartondernemingliekebosveld.nl



VoetExpress

Oosterscheldestraat 35

4302 WG Zierikzee

T. (0111) 41 15 52

M. 06 50 29 19 03

E. Voetexpress@planet.nl

**Uw voetverzorgster aan huis.
Voor pedicure, voetmassage
en beenharsen.**

Petra Kooij

Lid van de beroepsorganisatie: **ProVoet**



bouwbedrijf
QUANT
SINDS 1919

0111- 413400

www.bouwbedrijfquant.nl

Kwaliteit is geen kwestie van toeval

www.Vrijzinnigegemeentezierikzee.nl



Voor al uw brood en gebak naar

**Bakkerij de Visser
Appelmarkt 25
Zierikzee
0111-416264**



Slechts het water dat wij te drinken geven zal ons verkwikken.
Slechts het brood dat wij te eten geven zal onze honger stillen.
Slechts het gewaad dat wij wegschenken zal ons bekleden
Slechts het woord dat leed verzacht zal ons troosten
Slechts de zieke die wij bezoeken zal ons genezen
Slechts de gevangene die wij verlossen zal ons bevrijden.

Tullio Consalvatico



Sam`s kledinginzameling 2021

Het ligt in de bedoeling om met onze Vrijzinnige Gemeente ook in 2021 weer mee te doen met de kledingactie. De inzameling is eind maart, de exacte datum volgt later. U kunt dus alvast weer gaan ‘sparen’.



Wat zamelt Sam`s kleding actie in?

- In goede staat zijnde dames-,heren- en kinderkleding.
- Ook schoenen en huishoudtextiel zoals lakens en handdoeken die in goede staat verkeren .

Graag in gesloten plastic zakken aanleveren .

Met uw ingeleverde kleding helpt u mensen heel concreet.

Mensen en kinderen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen. Die een oorlog ontvluchten. Gezinnen die in grote armoede leven. Het zijn de zwaksten in de samenleving die onze hulp het hardst nodig hebben. U steunt hen door uw kleding te doneren aan Sam`s kledingactie.

We rekenen ook deze keer weer op een goede opbrengst.

Corrie Goudswaard
Sloestraat 48 Zierikzee
tel 414067



**REFORMWINKEL
DE ZONNEHOED**

MELK EN BROOD, HOMEOPATHIE,
KRUIDEN EN VITAMINEN,
REFORM EN DIEETPRODUCTEN

POSTSTRAAT 31 ZIERIKZEE 0111 412067

Diaconie

Diaconie collecte 25 december 2020

“Kinderen in de knel”

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Een jaar geleden zond Griekenland al een noodkreet uit naar de Europese lidstaten: ‘Neem samen een groep van 2.500 kinderen op die zonder familie vastzitten in de Griekse kampen’. Elf Europese landen hebben aan die oproep gehoor gegeven, maar Nederland deed dat niet. De kinderen behoren tot één van de meest kwetsbare groepen onder de vluchtelingen en worden aan hun lot overgelaten. Het kabinet heeft in de zogenaamde Moria-deal uiteindelijk recent besloten dat 50 alleenstaande kinderen onder de 14 jaar in Nederland worden opgenomen, maar er zijn nog duizenden kinderen die zonder hun familie vastzitten in de overvolle kampen of op het vasteland. De organisaties die de petitie organiseerden roepen dan ook op om meer te doen.

Met Kerst komen we voor hen in actie. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!



Diaconie collecte 3 januari 2021

“Liliana Fonds”

Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken ze kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.

Het werk van het Liliane Fonds concentreert zich in 26 landen. In elk van deze landen hebben ze een partnerschap met een organisatie ter plekke. Deze Strategische Partnerorganisatie (SPO) maakt jaarlijks een programma voor ondersteuning van kinderen met een handicap. Een SPO kent het land door en door en kan bepalen waar en op welke gebieden steun het dringendst nodig is. Voor uitvoering van het programma maakt de SPO afspraken met lokale organisaties die dichtbij de kinderen werken, bijvoorbeeld op het platteland of in sloppenwijken. Binnen deze Partnerorganisaties (PO's) regelt een team waarin verschillende deskundigheden vertegenwoordigd zijn - het mediationteam - steun op maat voor kinderen. Het Liliane Fonds steunt het programma inhoudelijk en financieel.

De kracht van het Liliane Fonds is de kracht van mensen. Van vrijwilliger in 's-Hertogenbosch, een moeder en kind in India, een veldwerker in Oeganda, een burgemeester in Guatemala, over de hele wereld zetten bevlogen, gemotiveerde mensen (jong en oud) hun schouders eronder. Die gemeenschappelijke kracht zorgde ervoor dat ze in 2019 steun op maat konden geven aan 76.580 kinderen met een handicap op de armste plekken van de wereld.



Diaconie collecte 14 februari 2021

“Beter bestand tegen het water in Bangladesh”

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden.

Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en komt op voor de rechten van boerengezinnen.

Water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma's van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven

Wat kunnen de Bengaalse organisaties met uw bijdrage doen?

- voor € 23 krijgt een gezin zaden en landbouwgereedschap
- voor € 902 krijgen boeren en boerinnen een landbouwtraining
- een rampenoefening met de Bengaalse organisaties kost € 1170



Column: Oude en Nieuwe dingen in tijden van Corona

Deze column is geschreven in de nieuwsbrief van de VVP door Foekje Dijk, vrijzinnig predikant in Assen.



De huidige tijd met de problemen rondom het coronavirus en de klimaatverandering lijkt wel op de woestijnverhalen uit de Bijbel. Het thema ‘woestijn’ klopt steeds vaker aan in mijn denken. Meestal dient het als beeld voor onze cultuur, waarin veel oude zekerheden zijn weggevallen en de weg naar de bron van leven opgebroken lijkt.

In de Bijbelse verhalen komt de woestijn diverse keren ter sprake. Meestal als plaats van openbaring of juist van oordeel. Het volk Israël zwierf volgens de verhalen maar liefst veertig lange jaren door de woestijn. De evangelisten laten Jezus van Nazareth veertig dagen in de woestijn rond wandelen, waarbij hij niet at en niet dronk.

Deze beelden kunnen haast naadloos overgebracht worden naar de huidige tijd van onzekerheden en naar de door zo velen gevoelde uitzichtloosheid. Waar gaan we naar toe met onze wereld? Niet alleen de dreiging van dat onzichtbare virus, maar evenzeer ook de dreigende klimaatverandering waar dringend iets aan zou moeten gebeuren. Mensen verliezen de hoop op beter, de kloof tussen rijk en arm verbreedt zich genadeloos.

Op zo’n moment is het goed om nog eens weer die Bijbelse woestijnverhalen te lezen: ondanks alle uitzichtloosheid, ondanks alle tegenslagen, ondanks alle verzoeken komt er tenslotte een eind aan de ellende. Komen mensen uiteindelijk thuis uit die diep doorvoelde desolate toestand!

Het zijn oude verhalen die een nieuwe dimensie aan de huidige tijd kunnen toevoegen. Daarom: houd moed. Eens zullen we weer arriveren in een wereld waar we elkaar op tedere wijze mogen vasthouden zonder gevaar voor besmetting. Laat deze hoop ons gaande en staande houden naar de onzekere dag van morgen.



Verantwoording collectes en giften

In de periode september en oktober 2020

- Kerkrentmeesters : € 235,45
 - Verjaardagsfonds : € 27,00
- Diaconie;
- Stichting Leergeld Oosterschelde : € 102,50
 - Straatkinderen Oeganda : € 46,00
 - Artsen zonder grenzen : € 61,50
 - Vakantiepret kinderen in armoede : € 74,10
 - Voedselbank Schouwen Duiveland : € 45,40



Bloempje
Sluis

Sint Domusstraat 17
4301 CM Zierikzee
Tel. 0111-41 42 22

Begroting 2021 in vergelijking met 2020 en jaarrekening 2019

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Baten			
baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
rentebaten en dividenden	€ 2.500	€ -	€ -
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
bijdragen levend geld	€ 21.600	€ 23.775	€ 25.068
door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
subsidies en bijdragen	€ -	€ 2.500	€ 2.500
totaal baten	€ 24.100	€ 26.275	€ 27.568
Lasten			
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 5.620	€ 5.150	€ 5.170
afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
pastoraat	€ 18.010	€ 18.710	€ 16.941
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.150	€ 1.150	€ 1.353
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 1.550	€ 1.550	€ 1.576
salarissen	€ 1.900	€ 1.800	€ 1.876
kosten beheer, administratie en archief	€ 75	€ 125	€ 59
rentelasten/bankkosten	€ 150	€ 150	€ 151
diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
totaal lasten	€ 28.455	€ 28.635	€ 27.126
Saldo baten - lasten	€ -4.355	€ -2.360	€ 442

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€	-	€	-	€	-
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€	-	€	-	€	-
streekgemeenten	€	-	€	-	€	-
aandeel in lasten federatie	€	-	€	-	€	-
overige lasten en baten	€	-	€	-	€	-
totaal	€	-	€	-	€	-
Resultaat	€	-4.355	€	-2.360	€	442

Bestemming van het resultaat boekjaar	2021	
	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ -	€ -4.355
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -4.355
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ -4.355	

Als er aan de kostenkant weinig verandert en de inkomstenkant ieder jaar weer een daling te zien geeft leidt dit onvermijdelijk tot tekorten. In die situatie verkeren wij al enige jaren door de gestage daling van het aantal gemeenteleden; tot dit jaar konden de gevolgen goeddeels worden opgevangen door jaarlijkse subsidiëring door het Pastoriefonds.

Omdat de behoefte aan het aankopen/financieren van een pastorie zich niet meer zal voordoen heeft het Pastoriefonds besloten zichzelf op te heffen en de financiële middelen over te dragen aan de kerkrentmeesters, hetgeen inmiddels ook is gebeurd.

Dat betekent dat onze reserves behoorlijk zijn toegenomen, maar tekorten gaan vanzelfsprekend direct ten laste van de bestaande reserves, anders gezegd: het eigen vermogen zal jaarlijks afnemen met het bedrag van het ontstane tekort. Uitgaande van onze huidige financiële positie zullen wij ons de eerstkomende jaren tekorten, mits tot een beperkt niveau, nog wel kunnen veroorloven, maar het zal duidelijk zijn dat het ieder jaar steeds harder zal gaan knellen, omdat de terugloop van het ledenaantal het grootst is in de categorie van de oudste (en meest bijdragende!) leden.

Ook gezamenlijk lijkt dit tij niet te keren, maar we kunnen ons wel inspannen om het zo lang mogelijk vol te houden. Het zou al mooi zijn als we er met de komende eindejaarscollecte in slagen het begrote tekort van € 1550,- te dekken!

De kerkrentmeesters,

met dank aan onze administrateur Adri van der Schelde.

KERKBALANS 2021

Het jaar 2021 komt in zicht en daarmee ook de Actie Kerkbalans 2021. De actie loopt van 16 januari t/m 30 januari 2021.

Het thema is:

“Geef vandaag voor de Kerk van morgen”.

Actueler had dit thema voor onze gemeente niet kunnen zijn. Zoals u in onze toelichting op de begroting 2021 in deze aflevering van GastVrij kunt lezen is er voor onze gemeente in de komende jaren het perspectief van toenemende tekorten door het dalende aantal gemeenteleden. De continuïteit van de gemeente wordt bedreigd door een afnemend financieel draagvlak. Alleen met de inspanning van allen kan deze dreiging zo lang mogelijk buiten de deur worden gehouden. Laten we bij het vaststellen van onze bijdrage voor 2021 ons dit voor ogen houden!

Begin januari 2021 ontvangt u van ons nader bericht.

EINDEJAARSCOLLECTE

Nog even en het jaar 2020 is afgelopen. Wij zullen u binnenkort weer uitnodigen uw bijdrage te leveren aan de eindejaarscollecte. Hoe welkom deze bijdrage zal zijn hebt u al kunnen lezen in onze toelichting op de begroting 2021!

Begin december hoort u nader van ons.

De kerkrentmeesters.



TEGELSTJES WIJSHEID

Vanaf nu in GastVrij een “doordenkertje” van de kalender Tegeltjeswijsheid.

***“Het is beter om een mens te zijn voor een dag,
dan een schaduw voor duizend dagen”***



Kraanplein 12 - 14
4301 CH Zierikzee

tel. 0111 412931
fax. 0111 417936



restaurant de Proeverij

info@restaurantdeproeverij.nl
www.restaurantdeproeverij.nl



voorheen
10 euroshop

de leuxte mode
voor de beste look

leux[®]
tientjesmode

POSTSTRAAT 24 | ZIERIKZEE | T 0111 414 666

Licht in het begin.....

(een gedeelte) uit de Kersteditie van Open Deur

Hoe ziet dat eruit, dat “in het begin”? Het Bijbelboek Genesis zegt het: het is er woest en leeg, vormloos. Een zootje – alles ligt door elkaar, je kunt er geen touw aan vastknopen. Wij noemen zoiets wanorde, of zelfs wanhoop. We noemen het kanker, burn-out, rouwverdriet. Of globalisering, klimaatcrisis, pandemie..... Chaos.

Maar chaos is scheppingsmateriaal. In de handen van God wordt een warboel een wereld. Want God spreekt – en het is er. “In het begin”...wordt het Kerst: een kind wordt geboren, een toekomst gaat open en alles is nieuw als op de eerste dag.

Misschien lijkt ons leven een warboel. Misschien hebben we de moed opgegeven dat het ooit nog wat wordt met ons. Dan zegt Kerst: het licht dat ieder mens verlicht, wordt steeds weer nieuwgeboren. Over alle chaos spreekt God zijn machtig woord: er zij licht – en er was licht. Zou dat niet waar zijn, ook nu?, jij daar in de nacht.

Jij daar in het donker.

Jij daar in het donker, jij daar in de nacht
Jij die naar de hemel kijkt en op een wonder wacht.

Jij daar in de doolhof en jij die wordt vergeten
Jij die naar het licht zoekt en de keten wilt doorbreken.

Jij denkt niet alleen , jij droomt niet alleen
Jij staat niet alleen want wij staan aan jouw kant.

Jij daar die blijft vechten tegen de molens in de wind
Die blijft geloven in de liefde tegen elke stroming in.

Jij bent niet alleen, jij droomt niet alleen
Jij staat niet alleen want wij staan aan jouw kant.

Stef Bos

Interview Wim Welmer

Wim Welmer is druk aan het pakken in zijn woning aan de Kabellaarsbank, Poortambacht. Onze diaken van de Vrijzinnige Gemeente Zierikzee verhuist binnenkort naar Hengelo, Overijssel.

Wim is geboren op 1 juli 1954 in Laren, een dorp in Gelderland in het noorden van de Achterhoek. Hij groeide hier tot zijn 25e jaar op als middelste van een gezin van zeven kinderen. Wim vond het mooiste van zijn jeugd in de Achterhoek de vrijheid met vrienden. Veel speelde zich op straat af, in het bos en op de boerderij in het dorp. Spelenderwijs leerde hij omgaan met dieren en natuur.

Lopend en fietsend ging de kleine Wim naar de lagere school in het dorp. Alhoewel Wim en zijn vrienden niet altijd even braaf waren kreeg hij op alle rapporten voor Vlijt en Gedrag een 8. Zelfs, nadat hij in de vijfde klas bij het nieuwe schoolhoofd in de eerste minuut van de les al straf kreeg!

Na de MAVO in Lochem ging Wim naar de MEAO in Deventer. Vervolgens startte hij een studie in Tilburg met als doel leraar economie te worden. Gaandeweg ontdekte Wim dat hij liever een andere richting insloeg. Hij ging werken en volgde avondonderwijs. Dit resulteerde in de functie van administrateur bij bedrijven in Deventer en Apeldoorn.

In 1977 trouwde Wim met Jannine. Ze verhuisden in 1979 van Laren in de Achterhoek naar Zierikzee in Zeeland. Dat was toen voor sommigen een soort wereldreis! Wim ging werken binnen een administratieve functie bij de Rabobank Zierikzee en Jannine kon overstappen van Albert Heijn Lochem naar AH Zierikzee. Wims werk liep uiteen van het opstellen van jaarrekeningen tot het controleren van processen. Daarnaast werkte hij met plezier en toewijding projectmatig bij de introductie van automatisering en werkprocessen, zowel regionaal als landelijk. Ruim 4 jaar hebben zij boven de Rabobank op het Havenplein gewoond, tot dit bij de kantoorruimtes getrokken werd. In het huis aan de Kabellaarsbank hebben ze samen met hun kinderen, geboren in 1980 en 1983, met veel plezier gewoond. De wijk is flink uitgebreid, want in in het begin woonden zij aan het eind van de toenmalige bebouwing!

Over zijn kerkelijke achtergrond vertelt Wim dat zijn vier broers, twee zussen en hijzelf gedoopt zijn in de hervormde kerk. Daar bleef het dan ook bij. Nadat de kinderen gedoopt werden, zijn Wim en Jannine meer betrokken geraakt bij de Vrijzinnige gemeente.

Inmiddels zijn er 7 (bonus)kleinkinderen, variërend van 2 tot 11 jaar. Zij wonen in Zierikzee, Bruinisse en Terneuzen en komen graag bij opa op bezoek. In 2017 is Jannine, veel te vroeg, overleden na een ziekteperiode van ruim 3 jaar. Wim denkt met warmte terug aan Klaas Hendrikse, niet alleen als predikant en schrijver, maar vooral door zijn bezoeken tijdens de ziekte van Jannine.

Na het overlijden van Jannine heeft Wim een nieuwe partner leren kennen, Ina. Om samen een nieuwe toekomst te kunnen opbouwen hebben zij beiden hun huizen verkocht en gaan ze per 1 december a.s. wonen in Hengelo (Ov.) Niet

helemaal “back to the roots”, maar Twente en de Achterhoek liggen dichtbij elkaar.

Wim hoopt ook daar zijn actieve hobby's uit te oefenen: fietsen en (snel)wandelen. Langs het water of in de bossen, Wim probeert steeds oog te hebben voor zijn omgeving. Hij wandelt kleine ommetjes tot een tocht van 110 kilometer in 24 uur, de Omloop van Goeree-Overflakkee. Deze tocht duurde 20 uur waarvan het 16 uur regende....

Na de drukte van verhuizen en coronaperikelen hoopt hij volgend jaar de Kustmarathon van Burgh-Haamstede naar Zoutelande te lopen. Verder puzzelt Wim graag met op de achtergrond muziek uit de jaren 60 en 70 via een platenspeler. “Dat voelt als pure nostalgie.”

Wim werd in 1999 diaken, nadat hij eerst een periode koster was. Als essentie van het diakenschap noemt hij het hulp bieden aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Wim toverde bij veel kerkgangers een glimlach op het gezicht, wanneer hij met verve het doel van de collecte uit de doeken deed en aanmoedigde om er een mooi bedrag van te maken.

Wat neemt Wim mee als dierbare herinnering aan de Vrijzinnige Gemeente Zierikzee?

Wim voelde zich op zijn gemak, zowel als kerkganger als diaken. De manier van geloofsbeleving sluit exact aan bij zijn beleving. Wim wenst ons als Vrijzinnige Gemeente Zierikzee samen met voorganger Franck Ploum toe dat wij “nog een flink aantal jaren op deze Vrijzinnige wijze samen mogen komen. Waarbij iedereen zich veilig, geborgen, gehoord en gezien mag voelen. Met onderlinge saamhorigheid als een warme deken”.

Tenslotte wordt alles samengevat in het levensmotto van Wim. Hij mocht dit zelf ervaren na het overlijden van Jannine. Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag! Wim, ook wij als gemeente koesteren warme herinneringen aan jou en je gezin. Dat het jou, je partner Ina, jullie kinderen en kleinkinderen goed mag gaan in jullie dagelijks leven, ingebed tussen dierbare herinneringen en toekomstdromen.

Ina Braber



Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag!

mg

mondragusto

verwennerij in chocolade, verse noten en delicatessen

Appelmarkt 5, 4301 CA Zierikzee, 0111 412679



Kerkomroep

In Gastvrij is al diverse keren geschreven over het invoeren van Kerkomroep ook voor onze wijkgemeente, de zaak is nu rond. Per december hebben we een eigen station bij Kerkomroep Nederland, zodat u onze diensten voortaan rechtstreeks (live) kunt meeluisteren of naderhand.



Kerkomroep.nl

U kunt onze diensten als volgt vinden:

- Ga naar de **website** www.kerkomroep.nl
- en vul in bij **Vind uw kerk**: Gasthuiskerk Zierikzee (geef daarna enter of klik op de loep)



- daarna kiest u: **Gasthuiskerk - Vrijzinnige Gemeente**

Onderaan op de site worden de opgeslagen diensten op datum getoond, zodat u ze ook later nog kunt beluisteren.

Als u rechts het blokje **Toevoegen aan “Mijn kerken”** aanklikt kunt u voortaan bij www.kerkomroep.nl via de tab “Mijn Kerken” direct naar ons station.

Wij wensen u veel luisterplezier toe en mocht u vragen hebben over de kerkomroep, laat het ons dan even weten.

Kees Jobse, namens de kerkrentmeesters





ER MOET EN TUIN ZIJN VOOR DE MEREL

Er moet een tuin zijn voor de merel,
Er moet een boom zijn voor de specht.
Er moet een plek zijn op de wereld
Waar niemand met je vecht.

Er moet een land zijn voor de mensen
Er moet een huis zijn of een tent.
Er moet een plek zijn op de wereld
Waar je altijd veilig bent.

Er mag een plek zijn om te blijven,
Er mag een plek zijn om te gaan.
Dan heb je vleugels om te drijven,
Een been om op te staan.

Eppie Dam



Kruispunt

De afdeling religie van Radio Schouwen-Duiveland.

Woensdag: **18.00 – 19.00 uur Kruispunt**
 (Kerkelijk informatieprogramma)
 19.00 – 20.00 uur De Schatkist
 (Bijbels kinderprogramma)
 20.00 – 21.00 uur De Levensbron
 (Herhaling Geestelijk verzoekplatenprogramma)

Donderdag: **09.00 – 10.00 uur Herhaling Kruispunt**
 10.00 – 11.00 uur De Levensbron

Zondag: **08.00 – 09.00 uur Herhaling De Schatkist**
 09.30 of 10.00 uur Kerkdienst
 Rechtstreeks uit een van de kerken op ons eiland

Etherfrequentie 107.1 FM in Duiveland en 107.8 FM in Schouwen,
107.6 op de kabel.

Redactie: Postbus 121, 4300 AC Zierikzee
 of
 Calandweg 51, 4301 LX Zierikzee

Van de Redactie

Met dank voor de tijdige toezending van uw kopij, delen wij u mede dat het volgende nummer eind februari/begin maart zal verschijnen.

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 6 februari 2021 in te leveren bij Redactie GastVrij Steenbank 46, E. d.groenendijk@zeelandnet.nl

- Het redactieteam wordt gevormd door:
 Ben Hoexum en Dirk Groenendijk
- Adressering en bezorging:
 Ria Quist, T 415928

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken en anonieme brieven te weigeren of in te korten.



Andere informatie

Om onze Ledenadministratie zo goed mogelijk op peil te houden, verzoeken wij u dringend eventueel gewijzigde persoonlijke omstandigheden via onderstaand bericht door te geven aan onze scriba:

Ben Hoexum
Verrenieuwstraat 44
4301 HZ Zierikzee
T. 416817

Ook nieuw ingekomenen kunnen zich zo melden.



Hierbij geef ik de volgende wijzigingen door:

NAAM	:	_____
VOORNAMEN	:	_____
GEBOORTEDATUM	:	_____
STRAAT	:	_____
HUISNUMMER	:	_____
POSTCODE	:	_____
PLAATS	:	_____

➤ Bovenstaand persoon gezin

gaat verhuizen naar

GAAT PER (DATUM)	:	_____
STRAAT	:	_____
HUISNUMMER	:	_____
POSTCODE	:	_____
PLAATS	:	_____

➤ Bovenstaand persoon is

<input type="checkbox"/> gehuwd	d.d	_____
gehuwd met	:	_____
	d.d	_____
<input type="checkbox"/> gescheiden	d.d	_____
<input type="checkbox"/> geboren	d.d	_____
<input type="checkbox"/> overleden	d.d	_____

Overige adressen

VERJAARDAGSFONDS

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067
Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee
E. crkramp@zeelandnet.nl

KERKELIJKE ONTVANGER

Adri van der Schelde T. 413878
Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee
E. administratie@hervormdzierikzee.nl

KERKBODE

Abonnementen
Adri van der Schelde T. 413878
Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee
E. kerkbode@hervormdzierikzee.nl

BEHEER WEBSITE

Bram Wolthoorn T. 411340
Korte Groendal 24 • 4301 CJ Zierikzee
E. bram.wolthoorn@gmail.com

REDACTIE

Dirk Groenendijk T. 415739
Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee
E. d.groenendijk@zeelandnet.nl

Ben Hoexum T. 416817
Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee
E. hoexum@zeelandnet.nl

Samenstelling
Cor Kooij T. 417357
Oosterscheldestraat 35 • 4302 WG Zierikzee
E. kooy0312@planet.nl

Diaconie IBAN: NL75 RABO 0375169873
Gemeentewerksfonds, Gemeentegids Vrijzinnige Gemeente en Kerkrentmeesters
Buitengewone wijkgemeente:

- IBAN: NL97 RABO 0357 8483 81 of
- IBAN: NL46 RABO 0373 7336 31 t.n.v. Wijkraad kerkrentm. Buitengew. Wijk.

BEZOEKWERK

Coördinatie
Co van der Valk T. 414713
Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee

BLOEMEN IN DE KERK

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067
Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee
E. crkramp@zeelandnet.nl

VERKOOP COLLECTEBONNEN

Co van der Valk T. 414713
Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee

ORGANISTEN

Coördinatie
Giljam Bil T. 652539
Poortkade 152 • 4302 VA Zierikzee
E. giljambil@zeelandnet.nl

KERKCENTRUM

Havenplein 17 • T. 412073
4301 JD Zierikzee

Verhuur
Adri van der Schelde T. 413878
Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee
E. administratie@hervormdzierikzee.nl



*Willem Grinwis, Arie-Jaap Arensman,
Linda Hollestelle-Oosterwijk & Leendert van der Werf*

AA | **Arensman**
uitvaartverzorging

VOORHEEN | *de Jonge & Uijl*

0111 - 412877

Uitvaartcentrum "Vredehof"

Oude Lagezoom 6, 4328 ED Burgh-Haamstede

www.arensmannuitvaart.nl