



Vrijzinnige Gemeente Zierikzee

Buitengewone Wijkgemeente

GASTVRIJ



INFORMATIEBLAD

September, oktober, november 2020 nummer 4



GASTVRIJ

VOORGANGER

Franck Ploum T. 06-48713792
van Baerlestraat 42, 3314 BJ Dordrecht
E. mail@franckploum.nl

VOORZITTER / OUDERLING

Dirk Groenendijk T. 415739
Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee
E. d.groenendijk@zeelandnet.nl

SCRIBA / OUDERLING

Ben Hoexum T. 416817
Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee
E. hoexum@zeelandnet.nl

OUDERLING / KERKRENTMEESTER

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067
Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee
E. crkramp@zeelandnet.nl

DIAKEN

Wilma van Ouwkerk T. 411400
Vissersdijk 24 • 4301 ND Zierikzee
E. will-sie@hotmail.com

Noud Punt T. 06-36055012
Nassaulaan 8 • 4301 XM Zierikzee
E. noudpunt@zeelandnet.nl

Wim Welmer T. 414996
Kabellaarsbank 63 • 4301 XB Zierikzee
E. welmkab@zeelandnet.nl

Vacature

KERKRENTMEESTER

Kees Jobse T. 720674
Frederik Hendriklaan 13 • 4301 NZ Zierikzee
E. kjob@zeelandnet.nl

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl



Voorwoord

Beste gemeenteleden,

Wat later dan u gewend bent, ontvangt u hierbij de herfsteditie van ons gemeenteblad GastVrij.

Dat heeft uiteraard alles te maken met de regels omtrent het coronavirus. Sinds half maart 2020 hebben wij geen kerkdiensten meer gehad. Dat was een heel moeilijke beslissing van de kerkenraad. En hoewel er voorlopig geen tweede golf lijkt te komen, is het virus momenteel (eind augustus) in ons land en diverse andere landen weer heftig aan het toenemen, met meerdere ziekenhuisopnames en beperkende regels tot gevolg. Het is dus nog lang niet zo dat alles weer “gewoon” door kan gaan.

Op 19 augustus heeft de kerkenraad vergaderd en over de uitkomst daarvan leest u verderop in dit blad.

Ook nieuws van diaconie en kerkrentmeesters en uiteraard vooruitblikken van Franck.

Wij hopen u allen in goede gezondheid binnenkort weer in de Gasthuiskerk te ontmoeten .

Met vriendelijke groet,

Dirk Groenendijk, voorzitter



**Bike
Totaal**

**Jan
de Jonge
fietsen**

- fietsaccessoires
- fietsreparatie
- fietsverhuur
- (bedrijfs)fietsen
- fiets- en regenkleding

meer dan alleen fietsen

Weststraat 5-7 • 4301 BW Zierikzee • T 0111-412115
E info@jandejongefietsen.nl • www.jandejongefietsen.nl

Nu ook een vestiging in Burg haamstede (kerkstraat 1, 4328 LH)

**Koetshuysch
KAAS**

Melkmarkt 10A
4301 HB Zierikzee
Tel. 06 – 20635355

Ambachtelijke kaasleverancier

www.koetshuyschkaas.nl

E. jgstouten@filtnet.nl

Gastvrij

**'t
Optiek
Zierikzee**


Havenpark 1
4301 JG Zierikzee
tel. 0111 411 611
fax. 0111 420 222
info@toptiekzierikzee.nl

Diensten/vieringen

DATUM	TIJD	VOORGANGER
Zondag 6 september		Geen dienst
Zondag 13 september	09.15 uur	dhr. Franck Ploum
Zondag 20 september	09.15 uur	mw. Lieke Bosveld, Zierikzee
Zondag 27 september		Geen dienst
Zondag 4 oktober		Geen dienst
Zondag 11 oktober	09.15 uur	dhr. Franck Ploum
Zondag 18 oktober		Geen dienst
Zondag 25 oktober	09.15 uur	dhr. Franck Ploum
Zondag 1 november	09.15 uur	ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee
Zondag 8 november	11.15 uur	dhr. Franck Ploum, <i>herdenking overledenen</i>
Zondag 15 november		Geen dienst
Zondag 22 november**	09.15 uur	Geen dienst of dhr. Franck Ploum
Zondag 29 november**	09.15 uur	dhr. Franck Ploum
Zondag 6 december**	09.15 uur	mw. Nel Verburg, Den Haag
Zondag 13 december**	09.15 uur	mw. Maja Nieuwenhuis-den Dulk, Schiedam

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17, Zierikzee.

Diensten met ** aangegeven = Onder voorbehoud van nadere afspraken begin oktober

Overige wijzigingen voorbehouden.



Enjoy the moment

Zeelandia is leverancier van bakkerij- ingrediënten. Innovatieve, aantrekkelijke producten zijn het resultaat van jarenlange ervaring en gedegen kennis van markten - overall ter wereld. Zeelandia functioneert als bron van inspiratie én informatie voor het ontwikkelen van verleidelijke bakkers- producten. Zeelandia weet wat genieten is en gunt u hetzelfde.



 **Zeelandia**

Postbus 9
4300 AA Zierikzee
Telefoon 0111-419000
Fax 0111-419951
www.zeelandia.nl

Gastvrij

**mj edelsmederij - juwelier
m. jech**

In "De Rookende Moor"

Korte St. Janstraat 11, 4301 AE Zierikzee
tel: 0111 415560, fax: 0111 450216



Mededelingen van de kerkenraad

Herstart diensten/vieringen. Op 20 augustus jl. hebben wij in een E-mailbericht naar kerkgangers verteld over ons besluit tot de herstart van onze diensten/vieringen. Omdat daarmee niet alle lezers van GastVrij bereikt zijn, herhalen we hierbij dat bericht:

“Na onze voorzichtige benadering van de afgelopen maanden om nog even te wachten weten we nu dat we op een verantwoorde wijze diensten kunnen houden in onze kerk. De nieuwste richtlijnen hebben een positief besluit bevorderd. De Gasthuiskerk is namelijk goedgekeurd voor samenzang. Ook is het weer mogelijk dat we als beide wijkgemeenten na elkaar diensten kunnen houden mits er goed geventileerd kan worden. Met de Gewone Wijkgemeente is overleg gaande hoe we dit het beste kunnen organiseren.

De beste oplossing is dat we voorlopig afzien van de wisselende aanvangstijden. Omdat er tussen de diensten reinigingsactiviteiten moeten plaatsvinden en wij een kleine groep vormen is het logisch dat wij eerst gaan en de Gewone Wijkgemeente als grote groep om 11.00 uur.

De GW heeft het mooie aanbod gedaan om met hun team na onze diensten de hygiëne en het ventileren te verzorgen. Omdat hiervoor volgens de richtlijnen minimaal een half uur nodig is, betekent dit dat onze diensten om 9.15 uur beginnen.

Wij vinden het best spannend hoe het zal gaan. Voor ons als kleine groep is draagvlak van groot belang. Meerderen in de gemeente zien er naar uit om weer samen te komen. Echter, er is ook huivering en aarzeling, hoe ontwikkelt het coronavirus zich? Wij horen graag wat u ervan vindt. In dit stadium hebben wij ervoor gekozen om in september en oktober tweemaal dienst te houden en in november met vijf zondagen drie of vier keer. Hierbij speelt ook een rol dat enkele gastvoorgangers alleen maar in een dienst van 11.00 uur kunnen voorgaan.

In GastVrij volgt meer toelichting hoe wij de diensten gaan inrichten.

Wij heten u nu alvast van harte welkom voor onze dienst/viering op 13 september om 9.15 uur, voorganger Franck Ploum. Wij zien u graag komen!”

Nadere toelichting en details van het besluit:

Onze kerkrentmeesters zullen een gebruiksplan opstellen.

Wat de inrichting van de diensten betreft hebben we alvast het volgende besloten:

- Registratie van kerkgangers (om in geval van een besmetting iedereen te kunnen informeren).
- Huisgenoten kunnen bij elkaar zitten en de lege tussenruimte is 3 stoelen.
- Er zijn 3 lange rijen met grote tussenruimtes; zo veel mogelijk schuin achter elkaar zitten.
- De kerkenraad zorgt voor begeleiding van de kerkgangers.



- De lessenaar-microfoon kan gebruikt worden door één persoon, de ouderling van dienst en daarom zal de schriftlezing door de voorganger worden verzorgd.
- Wij gebruiken geen liedboeken; de liederen zullen in de liturgie worden afgedrukt.
- Wij zullen elke zondag onze 2 collectes bestemmen voor de diaconie en de kerkrentmeesters. Geen rondgang, maar een inzamelpunt bij de uitgang.
- Het op te stellen gebruiksplan levert waarschijnlijk nog aanvullingen op, zoals bijvoorbeeld het gebruiken van slechts één ingang. Misschien zenden wij kort voor 13 september nog een bericht of nemen we dit op in onze begeleiding bij binnenkomst. Houd, ook wat dit betreft, onze website in de gaten.
- In de volgende kerkenraadsvergadering beslissen wij over de zondagen na 15 november.

Als wij op 13 september weer beginnen ligt de laatste dienst van 8 maart een half jaar achter ons. In deze periode zouden er normaal 21 diensten/vieringen zijn geweest. Het is een leuk “weetje” dat we in die 6 maanden 29 keer naar de YouTube-opnames van Franck hebben kunnen kijken en luisteren. Het is vaker geschreven: “In de pijn van het gemis van samenkomen was het inspirerend om ons van huiskamer tot huiskamer met elkaar verbonden te weten op onze levensweg van geloven en vertrouwen”.

Vacature diaken

Wim Welmer gaat ons verlaten. Die gedachte is even wennen. Al 21 jaar lang is Wim een vertrouwd gezicht in de “tuin” van onze Gasthuiskerk. Hij en zijn nieuwe levenspartner gaan op zoek naar een huis elders. Met Wim zijn wij blij en tegelijk stemt het ons weemoedig dat we zonder hem verder zullen moeten. De vacature zal naar verwachting binnen een halfjaar ontstaan. Vervulling van de vacature door een onervaren gemeentelid zal lastig zijn, ook omdat Wilma van Ouwkerk wegens langdurige ziekte momenteel niet mee kan doen. We hebben een voorlopige oplossing gevonden waar we content mee zijn. Kees Jobse, sinds 2015 kerkrentmeester, was van 2001 - 2013 diaken. Kees is bereid om tijdelijk te ondersteunen. Een benoeming tot diaken is niet mogelijk omdat dit niet verenigbaar is met de functie van kerkrentmeester. Kees zijn taak zal zijn om een goede begeleider te zijn van een andere nieuwe diaken en te zorgen voor een goede waarneming op de korte termijn. Zodra de verhuizing van Wim in zicht is zal de overdracht aan Kees plaatsvinden. Intussen beginnen wij aan de zoektocht naar een nieuwe diaken. U kunt ons verrassen met een spontane aanmelding!

Ben Hoexum, scriba

Vooruitblik op de vieringen

13 september – Welkom thuis!

In deze eerste viering na lange tijd gaan we elkaar ontmoeten in een ruimte die heel vertrouwd is, maar tegelijk ook weer nieuw. Hoe lang zijn we niet fysiek bij elkaar geweest in de Gasthuiskerk, ons thuis? Het zal weer even wennen zijn, een plaats zoeken, gezichten herkennen, en mensen missen die nog niet (durven) komen. We lezen een verhaal over Jezus (Lukas 4) die thuiskomt en zijn plek inneemt. Maar dat wordt niet gewaardeerd door iedereen. Hij blijkt een vreemde te midden van bekenden. Is dit nog zijn thuis? Waar zijn wij thuis? En wanneer voel je je niet thuis? Ligt dat altijd aan de ander? Of soms ook aan mijzelf?



11 oktober – spreken in gelijkenissen 1

Beeldende taal is fijn. Het helpt je om te begrijpen wat er gezegd wordt. Maar beeldende taal kan ook verwarrend zijn. Begrijpen we de beelden die gebruikt worden? In de ontmoeting met verschillende culturen is het zeker oppassen, want beelden kunnen in oost of west, in noord of zuid verschillende betekenissen hebben. Jezus spreekt in beelden, in gelijkenissen. Verstaan wij deze altijd? Of zijn ze ver van ons vandaan, zo ver dat we de onderliggende laag niet meer kunnen volgen? Een bekend voorbeeld is de parabel van een man en zijn knechten uit Lukas 19. “Het verhaal van de talenten”. We gaan het verhaal lezen en eens kijken waar dit verhaal nu werkelijk over gaat.

25 oktober – spreken in gelijkenissen 2

Geld is een groot thema in het leven van veel mensen. Zeker wanneer je geld tekort komt om de maand door te komen, kan het je hele leven beheersen. Daarnaast zijn er ook mensen die juist bezorgd zijn om hun veelheid aan geld kwijt te raken. In de bijbel is er ook vaak sprake van geld. Mammon wordt het dan nogal eens genoemd. Ook daar vertelt Jezus een gelijkenis over, namelijk die van de onrechtvaardige rentmeester, in Lukas 16. Dit is geen gelijkenis zoals vele andere. Er zit geen moreel of ethisch element in dat oproept tot navolging. Integendeel, er is sprake van onrecht en fraude, duistere praktijken. Je zou het een anti-parabel kunnen noemen: zo moet het niet. Spannend verhaal dus!

8 november – Wij gedenken onze dierbare doden

Een samenkomst waarin we stil staan bij de dood van onze geliefden of dierbaren. Teksten en woorden tot troost, een lied, en het laten klinken van namen. Ze brengen ons terug bij wie we onderweg zijn kwijtgeraakt. Of zijn ze nog bij ons? In onze gedachten en harten? We maken ruimte om te gedenken en zijn elkaar tot

troost in het verlies. We lezen een prachtig verhaal over de dood van Mozes (Nico ter Linden).

29 november – eerste zondag van de advent

De advent staat bol van profeten en visioenen, we zien verwachtingsvol uit naar nieuw begin en de hoop dat vrede en harmonie toch ruimte krijgen in onze wereld groeit tot in de hemel. We gaan deze zondag luisteren naar profetische stemmen uit onze tijd en uit de bijbel. Waar dromen en droomden ze van, welke verwachting willen ze met ons delen, en hoe sluit dat aan bij onze eigen hoop en verwachtingen? We ontsteken de eerste adventskaars, om te gaan groeien naar licht en in de hoop dat wij zelf licht in deze duistere wereld kunnen worden en zijn.

21 september – Internationale dag van de vrede

Oorlog en vrede

Veel bijbelverhalen spreken over oorlog en geweld. Zelfs over God die voorop gaat in de strijd. Het kost ons moeite om ze te lezen. We kunnen ze niet verstaan, zonder de cultuur en de context van toen mee te laten resoneren. Zo kunnen wij ook onszelf niet in de verhalen herkennen, zolang we ze niet verbinden met onze eigen omstandigheden, onze eigen context en samenleving. De confrontatie met leven en dood, met samenlevingen die vastlopen, met lijden en onrecht, is van alle tijden.

Voorals in de psalmen is er vaak sprake van bevrijdende leiders die vrede brengen. Er wordt gehoopt op iemand van godswege, zoals in psalm 72. Kennelijk geeft dat perspectief op een periode van vrede, van voorspoed en rechtvaardigheid. Een koning van godswege spreekt immers recht - niet vanuit het "ik" maar vanuit het recht van de zwaksten. Van godswege spreekt een garantie uit dat hun rechten zijn gewaarborgd.

Hopen op een bevrijdende leider is tegelijk ook een aanklacht tegen het gangbare leiderschap. Waarin verwarring wordt gezaaid en mensen tegen elkaar worden uitgespeeld. Tot op vandaag is dat wat onderdrukkers en dictators doen: ze zaaien verwarring, zoeken bondgenoten onder de zwaksten die weinig andere keuze hebben. Ze geven mensen het gevoel dat er geen uitweg is, geen alternatief. Angst is hun wapen, sterker nog dan moord en doodslag is het de angst die mensen in de greep van de onderdrukker houdt. De angst drijft mensen uiteen en zaait verderf, de angst houdt mensen gevangen.

De bijbel zoekt in het krachtenveld van oorlog en vrede een uitweg. Dit doet ze onder andere door duidelijk te maken dat vrede ons niet door God in de schoot wordt geworpen. Het is ook niet iets dat ons ten deel valt wanneer wij God afdoende vereren. Voor de bijbel is het zelfs niet een menselijke actieve daad op zichzelf. Het is vooral de vrucht van een levenshouding. Een levenshouding die niet het accent legt op de persoon zelf maar waarin de persoon zich wil spiegelen aan een externe toetssteen, in dit geval de God die opkomt voor de armen en verdrukten. De bijbel geeft dus geen rechtstreekse route naar vrede, maar geeft ethische kaders voor gewetensvorming en als dat slaagt dan is er een route naar vrede mogelijk. Weg van het “ik” en weg van het denken in macht en aanzien.

Franck Ploum



UITVAARTZORG
DE VLIEGER



info@uitvaartdevlieger.nl
www.uitvaartdevlieger.nl

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12
4307 DA Oosterland
0111 402 000
(dag en nacht bereikbaar)

Omdat afscheid nemen zorg vraagt...



uitvaartonderneming Lieke Bosveld

- Woont in Zierikzee, werkt door heel Zeeland.
- Professionele en creatieve begeleiding, met aandacht voor kinderen en bijzondere familierelaties.
- Voorgesprek en nazorg zijn gratis.
- Geeft lezingen over rouw en afscheid.

Tel. 0113 - 22 88 49

dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartondernemingliekebosveld.nl

Herfst

De Meeste spinnen
verzamelEn



VoetExpress

Oosterscheldestraat 35
4302 WG Zierikzee
T. (0111) 41 15 52
M. 06 50 29 19 03
E. Voetexpress@planet.nl

Uw voetverzorgster aan huis.
Voor pedicure, voetmassage
en beenharsen.

Petra Kooij

Lid van de beroepsorganisatie: **ProVoet**

In memoriam Maatje Bergmans – van der Wielen

Nadat haar leefwereld de laatste jaren kleiner en kleiner werd, is Maatje op woensdag 22 juli jl. overleden. Lange tijd woonde ze samen met haar man Hans aan de Jannewekken, maar een paar jaar geleden werd ze vanwege Parkinson opgenomen in de “Cornelia”. Maatje was een zorgzame vrouw die aandacht had voor het wel en wee van veel mensen. Haar betrokkenheid bij hoe het met anderen ging was groot en ze leefde sterk mee bij het leed dat mensen overkwam. Familie speelde een belangrijke rol in haar leven. Zo zorgde ze jarenlang voor haar moeder. Toen de ziekte Parkinson zich bij haar openbaarde groeide de angst dat er een dag zou komen dat ze niet meer thuis kon wonen. De verhuizing naar de “Cornelia” was dan ook een hele overgang voor haar. Toch lukte het haar om een weg te vinden. Hoewel haar gezondheid steeds minder werd, bleef ze geestelijk zeer vitaal. Ze genoot volop van de activiteiten die werden aangeboden. Ze deed aan zo veel dingen mee dat ze wel eens zei: “Ik ben in mijn leven nog nooit zo veel op stap geweest als hier”. Elke dag kwam er bezoek en de zorg die ze nodig had ontving ze van liefdevolle mensen die alles in het werk stelden haar leven zo aangenaam mogelijk te maken.

Haar leven is voorbij, maar wie zij was en wat zij voor mensen betekende zal in herinnering blijven en liefdevol worden bewaard.

Franck Ploum

**COLORS
@HOME**

DEURLOO
INTERIEURHUYS

Havenplein 3 | 4301 JD Zierikzee
Telefoon (0111) 41 59 51
E-mail deurloo@colorsathome.nl



bouwbedrijf
QUANT
SINDS 1919

0111- 413400

www.bouwbedrijfquant.nl

Kwaliteit is geen kwestie van toeval

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl



Voor al uw brood en gebak naar

**Bakkerij de Visser
Appelmarkt 25
Zierikzee
0111-416264**

Column: Babyboomer rupsje nooit genoeg?

Eén van onze gastvoorgangers, Wim Jansen, schreef een prikkelende column in de nieuwsbrief van mei van de VVP. Hij vindt dat 70+ers niet in de rij hoeven te staan voor een bed op de IC tijdens de coronacrisis. “*Sta het vrijwillig af*”. De situatie is nu gelukkig anders dan in mei. Toch blijft het risico dat het schrikbeeld van te volle IC’s kan terugkeren. Daarom vindt de redactie het goed om van deze opvatting kennis te nemen.

Ben Hoexum

Wim Jansen schrijft:

“Het hoge woord is eruit: volgens het nieuwe draaiboek van de artsorganisaties mag leeftijd een rol spelen in geval van een “zwart scenario” op de IC. Ik stem daar van harte mee in. Sterker nog, ik roep mijn generatiegenoten op om zelf vrijwillig af te zien van opname als er een keuze gemaakt moet worden. Het is vanuit een gevoel voor rechtvaardigheid en redelijkheid dat ik dit geluid wil laten horen.

Binnenkort hoop ik zeventig te worden. Te laat geboren om een echte babyboomer te mogen heten ben ik toch zo vrij om mijzelf tot die generatie te rekenen. Ik heb dus recht van spreken. Hoewel velen nog volop van het leven genieten - of misschien wel juist daarom - acht ik het redelijk en wel zo eerlijk om leeftijd een rol te laten spelen in geval van dilemma.

De piepjonge zeventiger en stokoude dertiger waar Rutte van gewaagt kunnen geen tegenargument vormen. Het gaat immers niet om de levenshouding maar om de simpelweg te meten kansen. Die piepjonge zeventiger heeft misschien negenenzestig jaar nodig gehad om te leren een beetje frivool in het leven te staan. Die leertijd heeft de dertiger niet gehad.

Het is zelfs jammer en het zou niet nodig moeten zijn dat dit via protocollen geregeld wordt. Wij zouden zelf het fatsoen moeten hebben om ruimte te maken. Wie de leeftijd der sterken en zeer sterken heeft bereikt mag hebben geleerd van zich vandaan te wijzen en anderen, zeker jongeren het leven te *gunnen*.

Met als bijkomend voordeel: door het heft in eigen hand te nemen en vrijwillig af te zien van ons “recht op IC” verlossen we onszelf ook van die aangeprete kwetsbaarheid en slachtofferrol. Dat zou met recht *waardig* heten.

Knarsende dilemma’s.

Ik besef heel goed hoe betrekkelijk meningen zijn en dat elke mening een andere kant heeft. Zoals de Kamper theoloog Gerard Rothuizen placht te zeggen: “*Het omgekeerde is overigens ook waar*”. Ik claim dan ook geen gelijk. Niettemin acht ik het noodzakelijk juist vanuit mijn positie als oudere deze stem te vertolken.

Een tegenstem daarvan vernam ik overigens onlangs in de NRC-column *Hup Juve* van Youp van ‘t Hek waarin hij een oude dame opvoert die zich afvraagt “wat er

bijvoorbeeld gebeurt als zij tegelijk met Michael P. een ziekenhuis wordt binnengebracht. Die engerd van Anne Faber. Wie gaat er dan voor?”

Dat is zeker een lastige. Het knarst aan alle kanten. Maar we kunnen in een rechtstaat nu eenmaal niet ons morele oordeel, hoe gerechtvaardigd ook, tot criterium voor medische behandeling maken, zelfs niet als je de zwart-wit keuze zou hebben tussen bijvoorbeeld een Barabbas en een Jezus. Want wie gaat dat bepalen? Dat is niet in een protocol te vangen.

Wat ik zelf zou doen in geval van zo'n knarsend dilemma? Misschien zou het voor mij *veeleer* een *reden* zijn om die persoon voor te laten gaan. Omdat ik een volkomen ontspoord, jonger iemand graag de tijd gun om nog te veranderen, terwijl ik zelf alle kansen al heb gehad.

Dat zou overigens vast ook de keuze van Jezus zijn geweest.

Juist deze 70-plussers.

Er is nog een argument om in te stemmen met het leeftijds criterium. Dat is dat het grotendeels deze generatie betreft, de naoorlogse, die van de babyboomers. Zoals één van hen laatst zei: “Ons is geen strobreed in de weg gelegd. Wij hebben het meest geprofiteerd van de welvaart die hoofdzakelijk door een oudere generatie is opgebouwd. Een flink deel van ons beschikt over riant pensioenen, met nog genoeg geld over om drie keer per jaar een vliegreis te ondernemen. En bovendien zijn wij het die het sinds de jaren 70 flink hebben laten afweten wat het milieu betreft. We hadden toen het tij nog kunnen keren maar we hebben het niet gedaan. Onze welvaart was ons te heilig.”

En nu gaat deze generatie, die al zoveel tijd en kansen heeft gehad en zich zo volgevreten heeft aan het goede leven, ook nog claimen evenveel recht op een IC-plek te hebben als de vele jongeren die toch al aan een korter eindje trekken? Hoezo Rupsje nooit genoeg?

Het grote genieten.

Een oudere fruitteiler vertelde mij ooit dat vlak voor zijn pensionering veelvuldig tegen hem werd gezegd: “Dan kun je gaan genieten.” Waar de man steevast op reageerde: “Dan pas? Beetje laat...” Veel mensen lijken het genieten voor zich uit te schuiven tot na de pensionering om er dan alsnog alles uit te halen. Daar is niets op tegen, maar zoals mijn fruitteiler terecht zei: “Beetje laat.”

Kun je ook anders tegen deze voorlaatste en laatste levensfase aankijken? Minder vasthoudend aan wat je had en hebt? Minder voortbordurend op het oude patroon? Maar als een echt nieuwe levensfase met nieuwe kansen?

Dan denk ik ook aan genieten, maar juist genieten van het levenseinde. Je daarop voorbereiden. Oefenen in het loslaten van het leven, onthechting, zelfrelativering en zelfverlies. Dat wat in het hindoeïsme de *vierde levensfase* wordt genoemd en in de psychologie de fase van de *transcendent need*.

Het - misschien wel eindelijk - toekomen aan verdieping van je leven. Oog krijgen voor het heilige, het verticale, de eeuwigheid, God zo men wil. Oefenen in het besef dat het leven doorgaat zonder jou in de mensen na jou. Verzoening vinden met het natuurlijke gegeven dat jouw rivier mag uitstromen in de oceaan. Niet treuren om het verdwijnen van de rivier maar je verheugen in het *worden* van de oceaan. Genieten van God, zou Theresa van Avila zeggen.

Dan heb je er geen behoefte meer aan om nog alles uit het leven te willen halen en dat zo lang mogelijk te rekken. Dan doe je met liefde een stapje terug ten gunste van de generatie na jou. Dat is niet alleen recht en redelijk, het is een groot voorrecht daartoe de gelegenheid te krijgen. Het is mooi om te genieten van het leven tot op hoge leeftijd. Maar het is nog mooier om het te kunnen loslaten en het je nageslacht te gunnen.

Dat is geen offer, het is genade. Het zelfverlies van de ouderdom is het grootste genieten.”





Bloempje

Sluis

Sint Domusstraat 17
4301 CM Zierikzee
Tel. 0111-41 42 22

Website

In mei werd de site openbaar maar was al wel enigszins vindbaar. Vandaar het geringe bezoekersaantal in de eerste maanden. Vanaf mei nemen de bezoekersaantallen toe. In juli werd de site 1729 keer bezocht en werden er 4194 pagina's geopend. Tot en met 17 augustus zijn er 914 bezoekers geteld en werden er 1923 pagina's aangeklikt.

De meest bekeken pagina's zijn *activiteiten*, *preekrooster*, *Franck Ploum* en *adressen*. Ook *Anbi*, *Ds. Klaas Hendrikse* en de berichten worden regelmatig bezocht; *Gastvrij* wordt af en toe gedownload.



www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl

Bram Wolthoorn

Diaconie

Diaconie collecte 13 september 2020

“Stichting Leergeld Oosterschelderegio”

Steeds meer kinderen in Nederland, ook hier in de Oosterschel deregio, kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld Oosterschelderegio helpt deze kinderen.



Ook aan het begin van het jaar alle boeken moeten betalen en in de loop van het jaar andere schoolmaterialen aanschaffen, wordt steeds vaker een probleem.

Via ruim 100 lokale Leergeldstichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Meedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen.

Als kinderen dit soort dingen niet leren maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij daar later duur leergeld voor betalen.

Diaconie collecte 20 september 2020

“Straatkinderen in Oeganda”

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Partners van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken

**kerk
in actie**

contact met hun familie, helpen de kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.

Het resultaat van deze manier van werken? Vrijwel alle kinderen en hun families geven aan dat zij liever in hun oorspronkelijke woonplaats blijven. Een kind dat op school zit en het daar naar zijn zin heeft, wil helemaal niet terug naar de straten van Kampala.

Draagt u ook bij aan een nieuw leven voor deze straatkinderen?

Diaconie collecte 11 oktober 2020

“Artsen Zonder Grenzen”

Artsen zonder Grenzen wil mensen helpen die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben, maar die niet krijgen. Ongeacht hun ras, politieke overtuiging of religie.

Zij willen een verschil maken door in te grijpen in een situatie die zij onaanvaardbaar vinden: zoals wanneer mensen geen hulp krijgen of aan ziektes dreigen te overlijden.

Door dat handelen maken ze echt dat verschil. Dat doen ze door medische hulp te bieden, maar ook door onacceptabele situaties wereldkundig te maken en overheden, instanties, andere organisaties of sleutelpersonen aan te spreken en hen op te roepen in actie te komen. Zodat die mensen die onrecht wordt aangedaan, de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Artsen zonder Grenzen bepaalt zelf aan wie, hoe en wanneer zij hulp verlenen. De hele organisatie staat in het teken van het verlenen van deze hulp: onafhankelijk, zelf uitvoerend en ter plaatse.



Diaconie collecte 25 oktober 2020

“Vakantiepret voor kinderen in armoede”

Deze collecte valt onder het Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen hier in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen, blijven zij achter. Laten wij hen als kerk verrassen met een rugzakje vol leuke spullen, waar zij zeker heel dankbaar voor zullen zijn.

Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie ook dit jaar 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, een tas vol vakantieplezier aanbieden.

Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas en wij (de kerken) vullen deze via onze bijdrage met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt.

Diaconie collecte 1 november 2020

“Voedselbank Schouwen-Duiveland”

De twee doelstellingen van de Voedselbank zijn:

- Het direct - op tijdelijke basis - helpen van mensen in Nederland die onder een bepaald bestaansminimum leven, door wekelijks voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld.
- Tegengaan van verspilling van voedsel (voorkomen van het doordraaien, vernietigen van jaarlijks 3 miljoen ton in Nederland!). Leveranciers hiervan zijn AH-, Jumbo- en Sparvestigingen hier op het eiland.



VOEDSELBANKSD.NL
Schouwen-Duiveland

Het woord VoedselBANK is dus goed gekozen: de voedselbanken brengen vraag en aanbod bij elkaar!

Het meest in het oog springende uitgangspunt: de Voedselbank Schouwen-Duiveland werkt als organisatie nauw samen met zoveel mogelijk instanties en kerken in de regio. Met name de maatschappelijke instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de Voedselbank.

Diaconie collecte 8 november 2020

“Landbouw in Rwanda”

In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er veel onderling wantrouwen tussen de inwoners. Kerk in Actie ondersteunt de armsten in hun regio. Elk jaar worden 150 boeren en boerinnen getraind, waardoor zij hun gezin kunnen voeden en verdienen ze geld om hun kinderen naar school te laten gaan. Ze leren meerdere gewassen te verbouwen met moderne landbouwmethoden, daarnaast ook veeteelt.

Daarnaast krijgen ze begeleiding in milieubescherming, gezondheid en gezinsplanning.

Met de bijdragen worden gewassen aangeschaft, composthopen aangelegd en een boomkwekerij opgezet.



Diaconie collecte 22 of 29 november 2020

“Hospice Kaaskenshuis”

“Als de dagen van het leven beperkt zijn, willen wij met zorg en aandacht proberen kwaliteit toe te voegen aan de dagen die er nog zijn..... thuis of in het hospice” Dit is in het kort wat het werk inhoudt.

De stichting Hospice Kaaskenshuis en VPTZ-thuis zet zich inmiddels al ruim 12 jaar in voor zorg en begeleiding van mensen in hun laatste levensfase. Dat gebeurt met hulp van vrijwilligers, bij mensen thuis op Schouwen-Duiveland of in Hospice Kaaskenshuis in Zierikzee.

De missie van het Kaaskenshuis is: “Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten, geven geschoolde vrijwilligers - in samenwerking met professionele zorgverleners - daar waar nodig en gewenst tijd, aandacht en ondersteuning”. De stichting werkt samen met de thuiszorg van Allévo. Een vast team van verpleegkundigen levert de verpleegkundige zorg, op dezelfde manier als dat bij mensen thuis zou gebeuren.



Stichting Hospice
Schouwen-Duiveland

Kerkomroep

In de vorige GastVrij schreven wij ervan uit te gaan , dat wij u in deze aflevering nader zouden kunnen informeren over het hoe en wat omtrent de geplande aansluiting bij de Kerkomroep.

Tot onze spijt moeten wij hierop terugkomen: vanwege (nog steeds) de corona-crisis, maar ook de vakantieperiode kon het overleg hierover nog niet worden afgerond.

Het spreekt vanzelf dat wij ons maximaal zullen inspanssen in de laatste GastVrij van dit jaar alles uit de doeken te kunnen doen.



De kerkrentmeesters

KINDER(EIGEN)WIJSHEID

De mooiste gezegdes uit het boekje “Oma’s leggen geen eieren” van Bas Westerweel zijn inmiddels allemaal wel een keer voorbij gekomen.

Daarom willen we vanaf nu in GastVrij een “doordenkertje” plaatsen van de kalender Tegeltjeswijsheid.



*“ Op het einde komt het altijd goed.
En als het niet goed komt, is dat nog niet het einde ”*

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl

Kraanplein 12 - 14
4301 CH Zierikzee

tel. 0111 412931
fax. 0111 417936



restaurant
de Proeverij

info@restaurantdeproeverij.nl
www.restaurantdeproeverij.nl

Herfst

voornemen
10 euroshop

de leuxte mode
voor de beste look

leux®
tientjesmode

POSTSTRAAT 24 | ZIERIKZEE | T 0111 414 666

Er bestaan geen kleuren, als je in mensen denkt

Met uitzicht op een prachtige perenboom in gesprek met Piet en Tiny Tanis. Piet (1936) heeft speciaal tijd vrijgemaakt, want hij is druk met de zwarte bessenogst in hun volkstuin in Zierikzee. Een mooie aanvulling op de bloementuin bij het huis, het domein van Tiny (1939). Dit jaar neemt Piet afscheid van zijn volkstuin en gaat Tiny ondersteunen in de bloementuin.



Toen Piet als HTS-er op stage, het Havenkanaal van Zierikzee binnenvoer, dacht hij “hier zou ik wel willen wonen”. Dat gebeurde uiteindelijk ook, als thuisbasis bij vele reizen over de hele wereld vanwege zijn beroep.

Afkomstig uit Pernis trouwde Piet in 1962 met Tiny, geboren in Axel, voorafgaand aan zijn werkopdracht voor Nigeria. De getrouwde status was voorwaarde dat Tiny mee mocht met haar weg- en waterbouwer. Ze kreeg speciale toestemming voor ontslag als medisch analiste, want ook toen was er al een groot tekort in de medische sector en zorg.

Kort ervoor werd het reisdoel gewijzigd naar Bretagne. Daarna vele andere landen zoals Finland, Engeland, India, Trinidad. “Het waren tropenjaren, zes dagen per week werken in ploegendiensten van twaalf uur”, vertelt Piet. Tiny schikte zich goed in haar nieuwe omstandigheden. Zeker toen in Brest hun dochter werd geboren.

Voor de bouw van de Brouwersdam woonde het echtpaar enkele jaren in een huis op het duin van Scharendijke. Tijdens de afsluitingsfase vestigden zij zich in Zierikzee, waar ze nu al 50 jaar met plezier wonen. De twee zoons zijn beiden in Zierikzee geboren. De kinderen bezochten hier de basisschool en de middelbare school. Tiny heeft in deze tijd ook 8 jaar als voorlichter bij Delta Expo gewerkt, ten tijde dat Piet alleen op stap was. Toen de kinderen gingen studeren werd het mogelijk voor Tiny om weer mee te gaan met Piet, ditmaal wel naar Nigeria, 30 jaar later dan het eerste plan.

Het echtpaar heeft veel van de wereld gezien, al concludeert Piet dat hij voornamelijk “zout water, modder en roest” zag. Tiny trok er dan, vaak onder begeleiding, op uit om de natuur te bekijken, zoals de palmenstranden en regenwouden van Trinidad.

Tiny maakte zich verder verdienstelijk in weeshuizen, waar zij als “aunty” met de kinderen speelde. Ook werkte ze mee met een inentingsprogramma via Unicef. Er was sprake van wederzijds respect: Tiny stemde in met het beroep en de daaruit voortvloeiende reizen van Piet, Piet gaf Tiny de ruimte om haar eigen plezier en zingeving op de bestemmingen te ontdekken.

Ze maakten kennis met allerlei aspecten van de cultuur. Voor het Divalifeest, het feest van de 1000 lichtjes, werden zij door hun Hindoestaanse burens in Trinidad

uitgenodigd voor een heerlijke vegetarische maaltijd. “En maar bonen eten”, lacht Piet.

Een speciale herinnering bewaren ze aan hun tijd in Wales, waar ze helemaal opgenomen waren in de plaatselijke gemeenschap. Tijdens het huwelijk van prins Charles was Tiny net zo druk als de plaatselijke vrouwen met het naaien van vlaggetjes voor het feest.

Wat betekende coronatijd voor deze bezige bijen? Piet kon gewoon naar zijn moestuin toe. Tiny miste wel haar vaste activiteiten zoals de Katholieke Bond voor Ouderen. Ze vonden het moeilijk om de kinderen niet te zien. Evenals hun kleindochters, kleinzoons en er is één op komst.

Kleinzoon Tobias bedacht zelfs een oplossing om met de bus naar het Sas te gaan en te zwaaien naar opa en oma. Gelukkig is contact nu weer mogelijk. En ondertussen waren en zijn ze “buurman en buurvrouw” voor de kinderen in de straat.

Wat betekent de zondag voor hen? “Vroeger wist ik dat het zondag was, omdat Piet dan vrij was”, glimlacht Tiny. Nu keken ze af en toe naar de dienst online, maar missen het echte contact. Ze hopen van harte dat in september de gemeente weer opstart. Ook bij deze jarenlange kerkgangers valt met een warme glimlach de naam van Klaas Hendrikse, maar klinkt tevens het respect voor de nieuwe voorganger Franck Ploum.

“Ik heb altijd geboft met mensen om mij heen”, vertelt Tiny. Piet oppert dat dit ook met haar eigen houding te maken heeft. Een vriendelijke maar vastberaden doorzetter. Respect voor mensen van alle kleuren en culturen. Betrokken op de mensen om hen heen. Het verhaal komt boven van hun “boy”, de bediende Emanuel in Nigeria. Ze leerde hem Europees koken. Dat ging met vallen en opstaan, want de eerste keer zette hij, traditiegetrouw, alle Hollandse gerechten tegelijk op tafel. Maar zo had hij een basis om bij een nieuw gezin een baan te vinden. “Hij hilde toen we weggingen”.

Op de vraag hoe ze Nederland ervaren, antwoordt Piet vastberaden: “het beste land van de wereld”. Tiny beaamt dit. Respect voor andere mensen, van welke kleur dan ook is belangrijk voor hen, en zij hebben ook geprobeerd dit tijdens hun reizen uit te stralen.

“Er bestaan geen kleuren, als je in mensen denkt”.

Ina Braber



Labyrint

Enkele gemeenteleden weten het misschien nog. 15 jaar geleden kwam onze gastvoorganger Herman Meijburg in een lezing vertellen over het labyrint in zijn land bij hun huis in Nieuw-Zeeland. Al weer enkele jaren is Herman definitief terug in Nederland. Hij en zijn vrouw Sarah ervaren nog steeds inspiratie bij een “levensloop” door het labyrint. Hieronder vertellen zij.

Ben Hoexum

“De vier seizoenen worden vaak gezien als symbolisch vergelijkbaar met de belangrijke fasen in ons leven. De kenmerken van die jaargetijden vertellen we dan naar aard en dynamiek van die ontwikkelings- en levensfasen(metafoor). Dat levert soms mooie poëzie, beelden en inzichten op. Maar ook niet altijd opgaande vergelijkingen en “stereotypen”. Oordeel zelf!

Het labyrint als metafoor voor de vier (levens)seizoenen



Al vele jaren hebben mijn vrouw, Sarah, en de schrijver dezes ons laten inspireren door het labyrint. Ooit, meer dan 25 jaar geleden, werden wij op dat spoor gezet door een ontmoeting met een mevrouw die haar teenagedochter verloren had aan een in medisch opzicht onverklaarbare en progressieve ziekte. Om dit dramatisch verlies te helpen verwerken had zij in haar achtertuin van haar huis een groot labyrint gebouwd. Dat labyrint was een kopie van het prachtige labyrint dat ligt in het schip van de kathedraal van Chartres. Deze matrix is al vele honderden jaren oud en al wie zich in de geschiedenis van het labyrint verdiept komt al gauw tot de ontdekking dat tegenwoordig overal in de wereld labyrinten te vinden zijn. Ze komen voor in alle vormen en maten en dateren van duizenden jaren geleden tot op de dag van gisteren. Toen wij ons labyrint bouwden, nu 17 jaar geleden, werd het aangemeld als nummer 1082 op de labyrint -locator.

Het moge duidelijk zijn dat al deze labyrinten een eeuwenoude traditie vertegenwoordigen en massaal door mensen gebruikt zijn en nog worden. De vraag ligt voor, “waartoe?” Het lijkt gissen maar misschien ook niet. Allereerst moet ik een misverstand weg nemen: labyrinten onderscheiden zich van doolhoven en dat is een belangrijk gegeven. Het doolhof is voor vermaak. Een doolhof tart de vindingrijkheid van mensen om een eigen weg te vinden in een

wirwar van kronkelige padjes. Je gaat er in en je weet niet waar je komt. Tegenwoordig vindt men veel van die doolhoven bij speeltuinen en/of pretparken. Het doolhof maakt een padvinder van je. Het labyrint is veel overzichtelijker: er is een ingang, er is een pad naar het midden. Het pad slingert wel maar je verdwaalt niet en eenmaal in het midden loop je via hetzelfde pad weer naar buiten. In dat opzicht daagt het labyrint, in al zijn eenvoud, je niet uit. Wat is de uitdaging van het labyrint dan wel?

In vergelijking met het doolhof speelt het labyrint geen intellectueel spelletje met je, dus ligt de sleutel voor het begrijpen van het labyrint ergens anders. De eerste aanwijzing ligt voor mij in de locatie van de vele labyrinten die wij kennen. Zoals gezegd vinden wij labyrinten uitgemeten op de vloeren en de muren in vele kathedralen in Europa en ook langs de kusten van de Scandinavische landen. Ze liggen vaak op en bij kruiswegen van het wereld omvattende netwerk van de zogenaamde magnetische aardlijnen. Aan de aanleg van labyrinten liggen kennelijk strategische overwegingen ten grondslag. Veel labyrinten liggen dan ook op of langs de grote pelgrimsroutes. Zouden die labyrinten bedoeld kunnen zijn om de vele pelgrims op de been te houden: “je bent nu eenmaal aan je pelgrimsreis begonnen en het valt je niet mee!” Het labyrint helpt je er aan herinneren waarom je ooit aan die zware tocht begonnen bent en belooft je tegelijkertijd dat je ooit op je bestemming aan zult komen. Men heeft ook labyrinten gevonden langs de kusten van Noorwegen en Zweden. En de vraag dringt zich op of ze misschien ooit gebruikt zijn door de zeelieden voordat ze in hun kwetsbare houten bootjes van wal staken: wie zich aan de onvoorspelbare elementen toevertrouwt mag de hoop koesteren dat: wie gaat, ook weer terugkeert. Kennelijk gebruiken velen, tot op de dag van vandaag, het labyrint als een metafoor voor het welslagen van hun missie, whatever that may be. Als je maar weet wat je vraag, je hoop of je behoefte is, dan ligt in het labyrint de weg voor je open. Zoals hierboven reeds vermeld, kan het lopen van het labyrint je helpen bij het verwerken van een verlies; het moge zeer zwaar zijn en nauwelijks te dragen maar het labyrint fluistert je in het oor dat je niet omkomt in je verdriet. Het labyrint wordt dan een metafoor voor de hoop die leven doet, zoals bij een verbintenis tussen twee geliefden. Wie zal het zeggen: het labyrint als een plek voor verdieping, als een plek voor persoonlijke verdieping en/of ontspanning. Een therapeutische ruimte voor zelfhulp.

Hierboven hebben wij geconstateerd dat al die labyrinten voor verschillende doeleinden worden ingezet. Wie zich het ontwerp van het labyrint in de kathedraal van Chartres voor de geest kan halen - anders moeten jullie het maar even googelen - ontdekt al gauw een kruisvorm dat het labyrint in vier kwadranten deelt. Vanaf het begin tot in het midden draait en wendt het pad zich door die vier kwadranten heen. Doet dat er toe? Jazeker, wij denken van wel. Het labyrint is een krachtenveld. Ziehier onze hypothese.

Als wij het leven in vier kwadranten zouden delen, dan is het eerste kwadrant onze jeugd, het laatste kwadrant staat dan symbool voor onze ouderdom. Daar

tussen liggen de kwadranten van onze eerste volwassenheid; de jaren van onze expansie, gevolgd door de jaren van de overgang van een gevestigd bestaan tot aan onze pensionering. Al die vier kwadranten kennen hun kenmerkende levensenergie en vormen samen onze totale levensenergie. Nu zijn die vier kwadranten als onderling communicerende vaten. Het zijn geen afgesloten compartimenten. Als je oud bent hoe vaak denk je dan wel eens terug aan de doldrieste jaren van je jeugd en hoe vaak fantaseer je niet hoe je leven er uit zal zien wanneer je kinderen de deur uit zijn? Je zou een parallel kunnen trekken met de vier seizoenen. Soms zit je midden in de winter op de markt te genieten van de onverwacht tropische temperaturen of je zet midden in de zomer toch nog even de verwarming aan. Komt de lente vier tot zes weken te vroeg of je zit in de late herfst nog buiten te eten. Voorbeelden te over. Zo ook bij het labyrint.

Wanneer je je pad loopt begin je in het eerste kwadrant maar al gauw merk je dat het pad een excursie maakt naar het vierde kwadrant voordat het weer terug buigt naar het eerste kwadrant; die excursies vinden ook plaats in het tweede en derde kwadrant. Al wandelend loop je bij het ene kwadrant ook af en toe door een ander seizoen van je leven alsof je je levensenergie even ophaalt uit alle seizoenen van je leven. De doldriestheid van je jeugd doet zijn voordeel met de gewonnen wijsheid en levenservaring van je ouderdom. Onze hypothese is dat een ieder die in ernst en overtuiging het labyrint in stapt en volgt, zijn/haar gehele levensenergie mobiliseert. Dat maakt het labyrint een “powerful tool” voor ons welzijn. De gedachte dat niets van je levensenergie verloren gaat, hoe oud of hoe jong je ook bent en in welke fase van je leven waarin je ook verkeert, wordt een levenslange dragende kracht. Onderweg in het labyrint ervaren wij wat wij in ons leven nodig hebben. Water om te groeien, contact met jezelf, met anderen en de wereld om je heen. Is dit “far out?” Bent u sceptisch? Met vakantie in Frankrijk? Loop de kathedraal van Chartres eens binnen: “the proof of the pudding is in the eating thereof”.

Herman Meijburg/ Sarah Miles, Den Dolder, juli 2020”





**verwenerij in chocolade,
verse noten en delicatessen**

Appelmarkt 5, 4301 CA Zierikzee, 0111 412679



**REFORMWINKEL
DE ZONNEHOED**

MELK EN BROOD, HOMEOPATHIE,
KRUIDEN EN VITAMINEN,
REFORM EN DIEETPRODUCTEN

POSTSTRAAT 31 ZIERIKZEE 0111 412067



Herfst

De zomer is voorbij, nu komt het herfstgetij,
Van de ene dag op de andere ziet men het weer veranderen.
Regenvlagen, bliksemschicht, de vogels zwijgen
Verbergen zich in twijgen.
Dieren schuilen weg
De storm breekt los met kracht en laat overal verwoesting
achter.

Groen blad zit nog aan boom en struiken
Zou 't op een strenge winter duiden?
De vogels kwelen...de zon breekt door
Niets dat de rust meer stoort.

Anna C. Alofs

Andere informatie

Om onze Ledenadministratie zo goed mogelijk op peil te houden, verzoeken wij u dringend eventueel gewijzigde persoonlijke omstandigheden via onderstaand bericht door te geven aan onze scriba:

Ben Hoexum
Verrenieuwstraat 44
4301 HZ Zierikzee
T. 416817

Ook nieuw ingekomenen kunnen zich zo melden.



Hierbij geef ik de volgende wijzigingen door:

NAAM	:	_____
VOORNAMEN	:	_____
GEBOORTEDATUM	:	_____
STRAAT	:	_____
HUISNUMMER	:	_____
POSTCODE	:	_____
PLAATS	:	_____

➤ Bovenstaand persoon gezin

gaat verhuizen naar

GAAT PER (DATUM)	:	_____
STRAAT	:	_____
HUISNUMMER	:	_____
POSTCODE	:	_____
PLAATS	:	_____

➤ Bovenstaand persoon is

<input type="checkbox"/> gehuwd	d.d	_____
gehuwd met	:	_____
	d.d	_____
<input type="checkbox"/> gescheiden	d.d	_____
<input type="checkbox"/> geboren	d.d	_____
<input type="checkbox"/> overleden	d.d	_____

Overige adressen

VERJAARDAGSFONDS

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067
Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee
E. crkramp@zeelandnet.nl

KERKELIJKE ONTVANGER

Adri van der Schelde T. 413878
Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee
E. administratie@hervormdzierikzee.nl

KERKBODE

Abonnementen
Adri van der Schelde T. 413878
Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee
E. kerkbode@hervormdzierikzee.nl

BEHEER WEBSITE

Bram Wolthoorn T. 411340
Korte Groendal 24 • 4301 CJ Zierikzee
E. bram.wolthoorn@gmail.com

REDACTIE

Dirk Groenendijk T. 415739
Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee
E. d.groenendijk@zeelandnet.nl

Ben Hoexum T. 416817
Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee
E. hoexum@zeelandnet.nl

Samenstelling
Cor Kooij T. 417357
Oosterscheldestraat 35 • 4302 WG Zierikzee
E. kooy0312@planet.nl

Diaconie IBAN: NL75 RABO 0375169873
Gemeentewerksfonds, Gemeentegids Vrijzinnige Gemeente en Kerkrentmeesters
Buitengewone wijkgemeente:

- IBAN: NL97 RABO 0357 8483 81 of
- IBAN: NL46 RABO 0373 7336 31 t.n.v. Wijkraad kerkrentm. Buitengew. Wijk.

BEZOEK WERK

Coördinatie
Co van der Valk T. 414713
Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee

BLOEMEN IN DE KERK

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067
Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee
E. crkramp@zeelandnet.nl

VERKOOP COLLECTEBONNEN

Co van der Valk T. 414713
Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee

ORGANISTEN

Coördinatie
Giljam Bil T. 652539
Poortkade 152 • 4302 VA Zierikzee
E. giljambil@zeelandnet.nl

KERKCENTRUM

Havenplein 17 • T. 412073
4301 JD Zierikzee

Verhuur
Adri van der Schelde T. 413878
Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee
E. administratie@hervormdzierikzee.nl

Afstand

Ik heb bericht ontvangen:
de afstand tussen jou en mij
hebben ze opgemeten –
ik kan me daar en daar vervoegen
tussen dan en dan,
maar ik moet niet schrikken,
schrijven ze,
en als ik het niet met ze eens ben kan ik omvallen
of anderszins in het ongerede raken –
wat zal ik doen,
wil ik het wel weten,
en als hij onbruikbaar is, als ze zeggen
meneer
die afstand is immens,
of juist verschrikkelijk klein, een afstandje van niets,
zal ik dan omvallen
of anderszins ten onder gaan?
Wat moet ik doen
waar moet ik rekening mee houden
wat voor afstanden zijn er trouwens,
lichtjaren, millimeters,
en ook nog iets daartussenin?

Toon Tellegen



Voor een waardig afscheid

AA | **Arensman**
uitvaartverzorging

voorheen de Jonge en Uijl

Voor uitvaartverzorging op
geheel Schouwen-Duiveland

0111-412877

Vooruit regelen, geheel naar eigen wens;
ook dit kunt u met ons bespreken en vastleggen.

Administratie-adres: Postbus 75, 3253 ZH Ouddorp